

Hej jag heter Anja och är 11 år gammal. En vanlig dag för mig brukar se ut såhär. På morgonen så väcker min mamma mig 06:45. Sedan så äter jag frukost men jag vet aldrig vad jag ska äta men det slutar alltid att jag frågar min mamma om hon har något förslag. Nu när jag har gjort i ordning mig ska jag cykla till skolan klockan 08:00. Vi ses där. Nu är jag på skolan och vi ska ha vår första lektion snart men innan så är jag med mina vänner.



Nu har vi haft vår första lektion som var musik. Innan vi började så hade jag glömt att vi tog spruta idag och då skulle man ha en t-shirt på sig men det glömde jag så jag fick låna Ingrids. Efter musiken så hade vi två lektioner innan det var lunch. Till lunch idag har vi potatis och purjolöks soppa. Sen efter lunchen hade vi två lektioner innan vi slutade. Idag slutar vi 14:35. Nu är klockan 15:04 och jag är bara hemma och äter mellanmål som är en macka med korv och en proteinshake. Nu har jag bara kollat på Youtube och tagit det lugnt. Klockan är nu 16:35 och jag har packat min simväska och ska snart äta kvällsmat. Det är väldigt tidigt men det är för att min träning slutar 20:30 och det blir lite sent. Till kvällsmat blir det vegetarisk korv stroganoff med ris. Nu är klockan 21:12 och jag har precis kommit hem från min simträning. Jag måste alltid äta något litet innan jag går och lägger mig så nu äter jag

satsumas. Samtidigt som jag äter kollar jag på tv. Nu är klockan 21:18 och jag ska



borsta mina tänder.

Efter att jag har borstat mina tänder tar jag på mig min pyjamas och går och lägger mig i min säng. Klockan är nu 21:30 och jag ska sova. Det var en vanlig dag för mig. Hejdå!