



MIN DAG

Harriet Margith Amelie

Jag heter Harriet och är 8 år

07.00 Varje morgon vaknar jag av mig själv och går upp för att klä på mig och hinna titta lite på TV innan skolan. Till frukost äter jag tunnbrödssocker med smör och ibland fil med flingor. Jag brukar ha på mig tjocktröjor till skolan. Jag åker oftast bil till skolan men ibland går eller cyklar jag med min bror som går i samma skola.

16.00 Efter skolan tittar jag på min telefon – på Youtube eller netflix. Jag spelar fotboll två dagar i veckan, sjunger och går på street dance. Jag leker oftast med mina två bästisar Iris och Edda men också med andra i klassen. Vi spelar i samma fotbollslag och våra föräldrar umgås med varandra på helgerna. Ibland hjälper jag mina föräldrar att stapla ved till vår öppna spis som vi eldar i hela vintern. Jag tycker också om att hjälpa till med att baka, städa mitt rum och organisera lådor.





LIVET I MITT HEM

Pilfinksvägen i Näsbypark

För sju år sedan flyttade min familj från stan till vårt hus i Näsbypark. När vi flyttade hit såg det helt annorlunda ut och vi har byggt om det och målat det vitt. Jag bor tillsammans med min bror Charles, min mamma Camilla och min pappa Stefan. Vi har en stor tomt med studsatta och äppelträd. Vi har en katt som heter Rasmus som har en egen dörr. Många av mina kompisar bor nära och vi brukar gå hem till varandra efter skolan och på helgen. Vårt hus är tre våningar. Min bror och jag har en egen våning med varsitt rum, en toalett och ett TV-rum med PS4 och massa andra spel. På mellanvåningen bor mamma och pappa och där finns också mammas arbetsrum, ett vardagsrum och ett kök. På nedersta våningen har vi ett biorum. Jag har en stor säng i mitt rum men sover oftast med mamma och pappa. Utanför mitt fönster finns ett stort träd med en ekorre som jag döpt till Sammi. Från mitt rum kan man se in till våra nya grannar och deras bebis. När vi är hemma brukar jag och min bror leka eller gosa med vår katt. helt annorlunda ut och vi har byggt om det och målat det vitt. Jag bor tillsammans med min bror Charles, min mamma Camilla och min pappa Stefan. Vi har en stor tomt med studsatta och äppelträd. Vi har en katt som heter Rasmus som har en egen dörr. Många av mina kompisar bor nära och vi brukar gå hem till varandra efter skolan och på helgen. Vårt hus är tre våningar. Min bror och jag har en egen våning med varsitt rum, en toalett och ett TV-rum med PS4 och massa andra spel. På mellanvåningen bor mamma och pappa och där finns också mammas arbetsrum, ett vardagsrum och ett kök. På nedersta våningen har vi ett biorum. Jag har en stor säng i mitt rum men sover oftast med mamma och pappa. Utanför mitt fönster finns ett stort träd med en ekorre som jag döpt till Sammi. Från mitt rum kan man se in till våra nya grannar och deras bebis. När vi är hemma brukar jag och min bror leka eller gosa med vår katt.