

# En dag i mitt liv

## Alicias dag: 11/1-22

Morgonen



Underämne

Skolan



Underämne

Fritiden



Underämne

Kvällen



Underämne

## **Morgonen**

En dag i mitt liv 11/1-22 :)

På morgonen så brukar jag gå upp klockan 07:00. Efter jag har vaknat så väljer jag mina kläder för dagen. När jag har klätt på mig mina kläder så äter jag frukost. Det brukar vara en macka med ett glas juice. Efter frukosten så borstar jag mina tänder och packar min frukt i min skolväska för att jag ska till skolan. Det är pirrigt och spännande att gå till skolan för man vet aldrig vad som ska hända.

## **Skolan**

i skolan 12/1-22 :)

När jag kom till skolan så skulle vi titta på minibladet. Minibladet är en sida man kan läsa nyheter på som är för barn. Förr i tiden hade man inte nyheter på datorer, telefoner eller tv. Efter minibladet hade vi bild med vår andra lärare Mercie. När lektionen var slut så fick vi rast och på rasten så gjorde jag och min kompis Mira gymnastik vid ett staket nära en väg, kan man säga. Det är en platt yta vid staketet. Vi stod på händer och hjulade. Efter rasten så hade vi matte. Vi jobbade i våra matteböcker med stapeldiagram och cirkeldiagram. Efteråt när vi har jobbat i våra mattebok så skulle vi gå och äta klockan 11:30. Till lunch så blev det panerad fisk med potatis. Det var så gott. När vi hade ätit så fick vi rast. På rasten så gjorde jag och Mira samma sak som på förra rasten. Efter det var rast så vet jag inte vilken lektion vi hade. När lektionen var slut så slutade vi skolan så jag tog min telefon ur korgen och tog på mig jacka och skor och min väska så klart. Jag klädde på mig mina ytterkläder och gick jag hem. ☐

## **Fritiden**

Fritiden 11/1 :)

Efter skolan så gick jag hem med min syster och min farmor. När vi var hemma så skulle jag äta mellis. Till mellis fick vi kanelbullar med saft och därefter tittade jag på tv. När mamma och pappa kom hem så klädde jag på mig mina ridkläder för jag skulle till stallet. Innan vi skulle till stallet så åt vi köttbullar med potatis hos farmor. Därefter så åkte jag och mamma till stallet och jag skulle rida på hästen Pilo. Jag höll på att trilla av. Pilo gjorde sparka ut och det var så läskigt men han gjorde det för att han var så busig. ☐ Jag är i stallet bara en gång i veckan och jag önskar att jag kunde åka dit varje dag. Det vi brukar göra på ridningen är att vi brukar galoppa och det är kul att galoppa. ☐

## **Kvällen**

kvällen 11/1 :)

Efter som jag rider i typ 1 timme så blev det ganska sent att sova och det är också för att min syster har judo i 1 och en halv timme så det blir väldigt sent när hon kommer hem. När jag kom hem så skulle jag äta lite mat som majsakakor. Därefter så skulle jag borsta mina tänder. Efter jag har borstat tänderna så skulle jag sova klockan 19:00 som vanligt. Jag brukar få ha min ipad eller min telefon i 15 min. Därefter så skulle jag sova klockan 19:15. God natt alla. ☐

Tack för du har läst min presentation ☐ !!!!!