

**En dag i mitt liv
by Dalia <3
14 januari 2022**

Morgonen



Skolan



Fritiden



Kvällen

Morgonen

Morgonen: 14/1-2022

Idag vaknade jag i min säng. Jag vet inte exakt vilken tid jag vaknade men kanske vid 07:00 eller något. Sen brukar jag gå och klä mig. Jag tog på mig ett par svarta jeans och en svart tröja. Jag kände att jag ville vara svart idag!

När jag hade klätt mig så gick jag ner till min mamma och lillebror. Min pappa är och jobbar i Malmö. Senare brukar min lillasyster också komma ner ibland så kommer hon före mig och väntar på mig. Jag brukar äta en granola sort med mjölk och dricka vatten till frukost. Efter typ 5 minuter så går jag till bussen som kommer vid 08:15. Jag brukar stå och vänta på bussen med min lillasyster. Jag brukar hoppa på bussen före min lillasyster ibland så hoppar hon på först. Nu är jag i skolan och ska in till mitt klassrum.

Skolan

Skolan:

Jag har nu hoppat på bussen då brukar mina kompisar redan sitta på bussen.

Efter ungefär några minuter så kommer vi äntligen fram till skolan då går jag in till mitt klassrum.

Där inne sitter resten av mina kompisar som inte har åkt bussen.

Kristina, ja det är våran lärare när hon kommer in börjar vi denna starten skulle vi gå in på minibladet och kolla om det finns några nya nyheter. Jag såg en den handlade om typ att det är fler soldater i Gotland och jag fattade inte direkt varför.

När jag hade läst så skulle jag ta ut nyckel ord ur artikeln.

Jag skulle också läsa upp det för en kompis när jag hade tagit ut några nyckel ord.

Nu ska vi ha högläsning vår fröken Kristina ska läsa en bok som handlar om en tjej typ och hon hamnar i ett piratskepp med vikingar så boken handlar lite om vikingatiden typ.

Rast nu! Äntligen har vi rast vid 10:00 till typ 10:20

Jag brukar vara med mina kompisar.

När jag kommer in ska vi ha matte och göra kan du 8.

Den var ganska lätt om jag ska vara ärlig sen skulle vi försöka

rätta det mesta vi kunde. Senare...nu ska vi äta lunch det blev potatis med någon gryta.

Nu ska vi ha

Fritiden

Fritiden:

Idag åkte jag med bussen hem ungefär vid tiden 13:30.

När jag kom hem så gjorde jag mellis. Det blir en macka med vatten. Jag gick till min mamma och kolla hur hon mår för hon hade ont i huvudet innan jag åkte till skolan idag.

Min lillebror och jag brukar vara på mitt rum. Men just nu så vill vi kolla på vår tv. Jag brukar sätta på smurfarna eller Fåret Shaun.