

En dag i mitt liv

Edit 19/1-22

Morgonen



Mina stenar

Skolan



Här går vi in.



Mitt klassrum



Vi lär oss om bråk



Min skola



Min mattebok

Fritiden

Kvällen



Underämne



Underämne



Underämne



Underämne

Morgonen

Jag har mitt rum på övervåningen. När jag vaknar så går jag ner och tittar till mina fina, lina stenar. Efter det så kollar jag på tv och äter en apelsin. Jag tar ännu en apelsin och stoppar i väskan. Den ska jag ha när jag är på rast. Jag letar själv efter mina kläder i min garderob. Jag äter macka till frukost och dricker vatten. Efter frukosten brukar jag borsta mina tänder och mitt hår. Jag går med min mamma till skolan. Att gå till skolan är jobbigt. Men när jag kommer till skolan så tycker jag att det är kul.

Skolan

Jag har en egen chromebook. Jag får ta hem min chromebook och jag har en app på min chromebook som heter inläsningstjänst. Där kan jag lyssna på böcker. Min favoritbok är Flugo. Det handlar om en mattant som inte gillar flugor och bränner maten. På rasterna så leker jag med mina kompisar. Vi brukar gå runt. Ibland så brukar vi vara i regnskogen.

Fritiden

När jag kommer hem så ser jag på tv:n och jag kollar på filmen tre sjöjungfrur. När jag vill ta en frukt så jag ta en tomatpaket sen äter jag tomaterna. Jag längtar till söndag då jag ska spela fotboll med mina syskon. Ibland spelar vi match men först gör vi olika övningar. Vi skjuter skott på mål. Vi är i Åhus.

Kvällen

Hela familjen äter middag tillsammans. Vi åt potatis i ugnen, grönsaker och korv. Mamma gjorde en sås med räkor till. När Pappa dukade undan så lekte jag och mina syskon med en ballong. Ballongen fick inte nudda marken. Vi tyckte att det var kul. Så slutade vi leka med ballongen istället så tittade vi på tv:n. Programmet heter frost men en annan frost som är med lego frost och jag borstar mina tänder sen.