

En dag i mitt liv
Ellinor den
14/1 2022

Morgonen



Det här är Amy men även om hon är död lever hon kvar i mitt minne. Jag saknar henne. Hon är vit med en grå svans och grått runt näsan och blåa ögon.



Det här är Snöflingan. Hon är jätte värdefull för mig nu när Amy är död. Hon är hel vit med vackra blåa ögon.



Skolan



Det här är vår skola



Fritiden



Det här är Dorina.



Dorina Dolly

Det här är Dolly och Dorina.



Kvällen

som smittas snabbt, förra året 2021 dog väldigt många människor. Många barn och läraren är sjuka och har Covid 19. Jag undrar hur coronan kommer att bli till i framtiden. Jag tänker på, om vi levde för i tiden skulle vi inte ha något botemedel då kanske ännu fler skulle ha dött. Nu är skolan slut.

Fritiden

Efter skolan klockan 01:30 så går jag hem från skolan det känns spännande i magen för att jag ska gå till en liten PONNY jag är medryttare till henne hon heter Dorina hon har en ljus man och mörk päls Dorina har en kompis hon heter Dolly och hon är väldigt stor hon är mörk på manen och ljus på pälsen.

Jo, hästar behöver inte bo i stall de kan bo utom hus de behöver bara ha ett litet rum med hö på marken där de kan sova och akta sig från vinden och för regnet. Min mamma har aldrig vetat att hästar kunde göra det.

En dag när jag åkte till Dorina så kom My. Hon skulle testa att rida på Dolly den stora hästen.

Efter den dagen har jag och My blivit vänner. Det var roligt att lära känna henne det var som om hon var en bok som öppnade sina blad och då lärde jag känna henne mer och mer. Jo den som är Medryttare till Dolly ska sluta vara medryttare till Dolly. Halva mitt hjärta ber till Gud att My ska bli medryttare till Dolly och den andra halvan ber till Gud att inte någon annan kommer att bli medryttare till Dolly. Men jag tror inte på Gud jag tror att Gud är naturen så då ber jag till naturen.

Kvällen

Efter jag har varit hos Dorina går jag hem. Jag brukar vara super hungrig efter att jag har varit med Dorina. Jag och Mamma kör hem till Mammans hus just nu är pappa hos Mammans hus. Han har fixat ugnspannkaka. Han hade glömt att lägga i bacon fast det var bra för då kan mamma också ha för hon är VEGETERIAN. Maten var jättegod. Efter Maten går jag in i badrummet och borstar tänderna. Efter att jag har borstat tänderna går jag in i mitt rum och läser JULGRISEN när jag är hemma hos min pappa så läser vi Harry Potter på en liten dator manick. Efter det ligger jag i sängen och tänker på morgondagen och efter en stund har jag somnat god natt. ☐ ☐ . Tack för att du har läst min text.