



En dag i mitt liv

Jag heter Lillie och är 11 år. Jag går i 4 på Yngsjö skola. Jag har en hamster som heter Victoria två katter de heter Sam och Signe. Jag har en mamma en pappa och en storebror. Jag går på två sporter de är gymnastik och ridning.

Morgonen

Idag vaknade jag av att pappa väckte mig klockan fem i halv 6. Sen gick jag ner till soffan. Då tog jag min mobil och och titta lite på youtube. Där brukar jag titta på en familj som heter familjen Reinhold. Dom har hästar jag tycker dom är bäst för dem är roliga. Jag tittar på det i typ en halvtimme på den halvtimmen busade också min katt hon heter Signe. Halv åtta klädde jag på mig jag tog blåa håliga jeans med en grå GAP hoodie och vita Nike strumpor. Sen åt jag frukost jag åt två mackor med smör på. 08:50 borstade jag mina tänder. Jag har en gul tandborste med humlor på och en vanlig stark mint tandkräm. Jag går till bussen 08:15 då släcker jag alla lampor för elen är jättedyr nu. Bussen kommer typ 08:20 då åker jag till skolan

Skolan

När jag kommer till skolan så klär jag av mina ytterkläder och lämnar in min telefon. Sedan går jag in i klassrummet. Den första lektionen hade vi minibladet. Vi skulle sökläsa och hitta nyckelord. Jag skrev om att det är soldater på Gotland. Och att det hade ryktas på tik tok att Ryssland ska anfälla Sverige. Men det var inte sant. Sen skulle vi skriva lite mindomo det var kul. Tillslut läste Kristina vår lärare en bok som vi läser ibland på morgonen innan vi går ut på rast. Den boken heter drakskeppet. När vi har läst klart så går vi ut på rast jag brukar va med mitt tjejjgäng vi brukar bara prata. Det brukar ringa in 10:20. Då har vi matte i en timme. klockan 11:35 går vi till maten. Efter vi har ätit mat går vi ut på rast. Då är jag med samma kompisar som jag va med på tio rasten ja och vi brukar bara prata gunga och spela fotboll. 12:40 ringer det in. Då går vi in. denna lektionen hade vi elevens val halva lektionen och engelska halva lektionen. På engelskan gjorde vi My favourite things. På elevens val spelade jag ett spel på min dator som heter slope boll. Det är en boll som man styr. Det är faktiskt rätt kul. Sen slutar vi skolan 13:30. Då åker jag bussen hem.

Fritiden

På fritiden brukar jag va med min kompis Stella. Vi brukar spela ett spel som heter Roblox. På roblox finns det massa olika spel vi spelar massa olika spel där. Sen brukar jag också göra läxa jag har matte läxa och engelska läxa det är lite svårt ibland men det brukar gå bra. Men på fritiden rider jag också jag rider på rid skola som heter Älleköpinge. Jag älskar att rida. Jag rider på Måndagar. Min favorit häst heter Pilo han är är typ gul beige. Jag älskar honom för att han är gullig och man kan galoppera. Galoppera är när hästen springer. Men på fritiden tittar jag också på Youtube där tittar jag på olika barn familjer. Det är det jag gör på fritiden.

Kvällen

Mina måndags kvällar ser exakt likadana ut. Jag brukar börja med att ta på mig ridkläder. jag rider på måndagar det är därför. Jag tar på mig ett par blåa ridbyxor från hööks, en underställs tröja från stadium och en vanlig hoodie. 16:30 kommer mamma hem. Mamma börjar alltid att laga mat då. När mamma har lagat maten så äter jag direkt efter jag har ätit så bara vilar jag och tittar på tv. Då tittar jag på en häst serie som heter free rein. Sen 17:50 åker jag till ridningen. Jag red på Pilo då. När jag har slutat så går jag till bilen. När jag och mamma har kommit hem så duschar jag. Efter jag har duschat så äter jag lite mer mat när jag är klar tittar på tv med mamma och pappa. Sen 21:00 går jag och lägger mig.