

# En dag i mitt liv

Jag vaknar vid olika tider beroende på när min mamma väcker mig. När jag är helt vaken så klär jag på mig, jag klär mig inte på något speciellt sätt jag tar bara vad jag hittar.

När jag klätt på mig så går jag ner och äter frukost ibland, det beror på ifall jag känner för det. Ifall jag äter frukost så äter jag flingor med mjölk. På helgen så lagar jag lite mer avancerad frukost typ ägg med bacon och champinjoner.

Jag tar mig till skolan med bil, min mamma eller min bonuspappa. I skolan har vi bara vanliga lektioner vi håller inte på med något speciellt.

Efter skolan så cyklar jag hem ibland är jag med vänner annars. Jag spelar antingen på min mobil eller på min dator jag brukar spela pokemon go det går ut på att samla djur som man slåss med. Annars så kollar jag på tiktok där lägger man ut videos där man kan samla på följare och sen titta på andra videos. Hemma så har vi hjälp-dagar då ska vi plocka ur diskmaskinen plocka in diskmaskinen och duka bordet.

På tisdagar går jag på ett ställe som heter 5:6:an där samlas alla femte klassare och sjätte klassare. På fredagar så går jag på något som heter junis det finns olika ålders grupper men vet inte vilka man springer bara runt där. Ibland när jag har tråkigt så brukar jag vara med vänner då skriver jag i vår pokemon go grupp och frågar ifall dem vill spela pokemon på byn med mig. Sen åker jag hem och spelar på min dator sen äter jag mat brukar vara mjölk med flingor och te sen tar min kvällsmedicin som hjälper mig att somna

Noah Bergkvist klass sex