

En dag i mitt liv

Hej jag heter Charlie och så här kan en dag i mitt liv kan se ut. Jag vaknar klockan sex och sen ligger jag kvar i sängen i 15 min så att jag får vila ut, men jag är ändå trött så klart. Sen går jag och sätter på mig kläder som jag redan valt ut sen dagen innan. Efter det så går jag ner och äter frukost, och det kan vara t.ex fil och flingor eller macka. Sen har jag en kanin, han heter Pirat, han bori en lekstuga och han matar jag varje morgon. Men ibland så får mamma mata han för att jag inte hinner. Han får två små skopor med pellets och så byter jag ut hans vatten. När jag har matat kaninen så väntar jag på att klockan ska bli tio över sju och då går jag till bussen, bussen kommer tjugo över sju.

Jag går tio minuter innan den kommer för att jag bor väldigt nära. Bussresan är ungefär 15 min lång. Sen kommer jag fram till skolan ungefär halv sju och skolan börjar kvart över åtta så jag måste vänta ett tag på att skolan ska börja. i skolan jobbar vi mycket med våra sinnen och just nu håller vi på med ögon och öronen. Inte så speciellt. Efter skolan så kollar jag på mobilen, gör

läxa om jag har fått det eller så är jag med kompisar. Kompisarna jag är med mest heter Helge, Markus, Mika, Milo och Arvid. Så har jag fotbollsträning beroende på om det är sommar eller inte. Sen äter jag middag med familjen. min favoritmat är tacos. efter det så kollar jag på mobilen och chillar tills klockan blir tillräckligt mycket så att jag kan borsta tänderna och sen lägga mig och sova.