

Min dag

Jag brukar vakna av att jag hör mina småsyskon springa runt eller låta utanför mitt rum. Jag brukar inte gå upp direkt utan en halvtimme före jag ska cykla till busshållplatsen. Mina småsyskon och min mamma åker före med bil. Mamma jobbar på samma skola som jag går på. Jag cyklar alltid till bussen men min lillasyster brukar oftast gå dit. Till kläder brukar jag välja ankelstrumpor, antingen baggy eller skinny jeans, en t-shirt och en tjocktröja över. Jag brukar oftast ha på mig en hoodie över t-shirten. Till frukost brukar jag äta limpsmörgås med ost på, jag är pescitarian vilken innebär att jag äter fisk och skaldjur men inte köttprodukter eller kyckling. Jag dricker vatten till mackan. Sedan tar jag cykeln och cyklar ca 1,2 km till busshållplatsen, jag brukar cykla 10 min innan bussen kommer.

Vi har jobbat med studieteknik i skolan, vi ha spelat in en "film" om det. Hela klassen fick vara med på videon, vår lärare spelade in "filmen" med hennes telefon och sen klippte hon ihop alla delar så att det blev en lång video som spelades upp på föräldramötet. Annars brukar jag inte göra något speciellt i vår skola.

Efter skolan brukar jag lägga mig i sängen och hålla på med telefonen, ibland spelar jag tv-spel. Spelet jag brukar spela heter The Last Of Us. Jag har egentligen spelat ut det flera gånger men jag tycker att det är så bra så jag spelar om det om och om igen. Jag tycker att tvåan har bättre gameplay och ettan har en bättre story. Det är ett story-spel så det går inte ut på något särskilt förutom att klara spelet. Joel och Ellie måste ta sig igenom en kaotisk resa igenom vad som återstår av USA. Det är zombies i landet som utvecklas mer och mer och blir bara starkare och starkare. I andra spelet är det andra grejer som händer. Framför skärmen så brukar jag spela eller kolla på youtube. Jag kollar på allt möjligt på youtube men mest memes. Memes är roliga videos eller en text som man kan till exempel känna igen sig i eller om den bara är rolig. Jag går på konståkning på vintern och på friidrott på sommaren. Jag brukar umgås med mina vänner och släkt. Vi har också djur som jag umgås med. Jag brukar avsluta min dag med att ge våra kaniner mat och spela med mina vänner. Sedan går jag och tvättar mitt ansikte och borstar tänderna.