

## Min dag

Jag vaknar kl. 06:40 av att mitt alarm ringer på min smartklocka. Då går jag upp och klär på mig, typ jeans och en t-shirt. Sedan går jag in i köket och äter frukost. Oftast får jag göra frukost själv eftersom mamma och pappa åkt till jobbet redan, då blir det oftast havregrynsgröt eller några mackor med ost. Jag matar katterna med lite mat ur en burk om inte mamma redan gjort det. Efter det går jag ut och matar våra kaniner. Om det är vinter får de pellets och hö som vi köpt, men på sommaren får jag plocka färskt gräs. Jag cyklar till skolan med några kompisar, det tar typ tjugo minuter. Jag kommer fram till skolan ungefär 08:10. Då är det fem minuter kvar innan skolan börjar. Den tiden spelar jag ofta fotboll eller bara pratar med kompisar. Om det är onsdag har jag en gitarrlektion innan skolan börjar. På rasterna spelar jag oftast fotboll eller badminton tillsammans med mina kompisar.

Efter skolan cyklar jag hem och äter mellanmål, typ en frukt eller nåt. Sedan spelar jag kanske tv – spel eller läser en bok. Jag gillar att läsa och läser mest fantasy och science-fiction böcker. Min favoritbok heter Warriors och handlar om katter. Jag spelar mest ett tv – spel som är inspirerad av Star Wars filmerna. Efter ett tag kommer mina syskon hem och sen kommer mamma och pappa hem från jobbet. Pappa jobbar på Lyko, ett företag som säljer schampo och liknande hårvårdsprodukter. Min mamma jobbar som diabetessköterska på vårdcentralen i Vansbro. Om det är på vintern åker vi direkt till min skidträning, annars kanske jag hjälper dem plocka ur diskmaskinen eller mata katterna. Ibland cyklar jag hem till en kompis. Sen på kvällen äter vi kvällsmat, oftast fil och flingor eller mackor. Sist på dagen går jag ut och matar kaninerna igen. Ofta är det riktigt mörkt så då får jag ta en pannlampa. Sen går jag och lägger mig, typ halv tio.