

Min dag 😊

Jag brukar vakna klockan 07:00 av mitt alarm jag har på mobilen. Det är fredag. Jag går upp och kollar i min garderob vad jag ska ha för kläder. Jag gillar att ha på mig träningsbyxor och en svart t-shirt, ovanpå brukar jag ha en hoodie. Efter det så går jag ner och äter frukost. Till frukost gillar jag att äta rostad macka och dricka saft eller juice. Om jag inte blir mätt på det brukar jag ta en tallrik med fil och flingor.

Jag börjar skolan klockan 08:15 och jag brukar cykla till skolan för det är jättenära. På fredagar så har vi språk och då har jag tyska, det tycker jag är jätteroligt och det är väldigt enkelt. På skolan hänger jag med vänner och vi brukar spela fotboll på rasterna. Efter skolan cyklar jag hem och då brukar jag äta mellanmål då äter jag ett äpple eller någon annan frukt. Medan jag äter så brukar jag kolla på Tik tok, då gillar jag att kolla på hästar. När jag har ätit så sätter jag mig i soffan och kollar på min telefon. Då kollar jag på Instagram och Snapchat. Instagram är en app. Där man kollar på olika saker. Det är om man vill lägga ut något så kan man göra de på Instagram. Snapchat är en app. De är om man vill skicka bilder till någon eller om man vill skriva till någon. Jag hjälper mamma med att fixa stallet och motionera våra tre hästar. Jag går på ridning på torsdagar och varannan onsdag. Men jag rider ändå varje dag för jag har två egna ponnyer. Jag brukar även ta mammas häst ibland. Jag rider också ett varmblod som heter Sansa. Jag umgås med mina vänner och min kusin. Jag och min kusin brukar rida tillsammans på mina ponnyer varje dag när vi har tid.

På kvällen vid 19:30 så åker jag till junis, och det är en gård där man hänger med sina vänner och leker lekar och jag brukar ta med godis och en läsk för att äta. Junis slutar klockan 21:30. När de slutar åker jag hem och duschar och sen går jag och lägger mig i min sköna säng.

Caroline