

MIN DAG

Jag heter Ewelyn Pallin. Jag är 10 år. Den 14 mars fyller jag 11 år. Jag föddes 2013.

På morgonen när jag ska till skolan väcker Therese mig. Therese är min bonus mamma. Jag har frågat om hon kan väcka mig klockan 07:05 så det gör hon.

När jag ska välja kläder så går jag in i min "walk in closet" med min ljusblåa pyjamas och tar jag ett par utsvängda byxor och någon tröja. Idag har jag ett par utsvängda svarta tights och en grå hoodie med luva och randiga strumpor. Sen går jag till mitt vita sminkbord och borstar mitt blonda hår och sminkar mig lite.

Sen går jag ner för trappan och går till höger till köket. Sen rostar jag två pågenlimpa mackor i våran brödrost. Sen tar jag fram marmelad och ost. Sen när jag har ätit upp så måste jag ta min magmedicin.

När jag har druckit upp den så går jag upp till mitt badrum och borstar tänderna i två minuter med min vita eltandborste.

Sen går jag till mitt rum och spelar lite Hay day på min telefon. Jag fick min telefon på julafton. Jag blev jätteglad för att jag fick en telefon. Det var en iPhone 11 Pro. Den senaste då var iPhone 13. Innan hade jag iPhone 6 och den funkade inte alls.

Jag fick reda på för några dagar sen att Lisebergs nya vattenland har brunnit upp. Det är mars snart och det skulle öppna i april. De hade bara ett jobb kvar och det var att fylla upp polerna med vatten. Men nu kanske det inte ens öppnar i sommar.

Just nu är det krig i Ukraina. Det är Rysslands president som har skapat kriget. I Nordkorea är det super strängt. Det är ett av jordens fattigaste och strängaste länder.

Iallafall efter att jag har spelat lite Hay Day så åker jag bil till skolan. I skolan har jag många kompisar. Efter skolan dansar och sjunger jag. Ibland plockar jag ut diskmaskinen och hjälper till lite mer. Jag har 7 bruna höns, en svart hund som heter Diesel och en katt som heter Gizmo.

Ibland är jag med kompisar. Vi brukar vara hos min kompis Ellen. Vi är både killar och tjejer.

När det är mörkt ute så släcker vi alla lampor och ljus. Då kör vi en mörk kurragömma. Jag har sovit hos Ellen många gånger. Hon har en sommarstuga. Där har jag sovit 4 gånger. Ellen och jag brukar alltid prata om framtiden.

Jag har också fler kompisar.

Minna, Rut, Ella, Ylva, Moa, Jackie, Nour, Jonna och många fler!

Jag är ett stort fan av BLACKPINK! BLACKPINK är en sydkoreansk tjejgrupp. Dem dansar och sjunger. Om du ser det här, sök upp BLACKPINK på youtube eller på spotify.