

Jag heter Ville och bor i Kisa. Jag är 10 år men nu börjar vi.

jag vaknade av att min mamma väckte mig sen tog jag på mig en Gant hoodie och mina Nike byxor och Nike strumpor Nike t-shirt och My-canley underställ. Sedan gick jag och åt frukost, jag åt havre grins gröt med honung och kanel och sen borstar tänderna sedan går jag till skolan med några kompisar med Meldin,suis,Marcus,Sadaq,Majsam,.Efter skolan går jag hem med Julian och Leon

sen när jag kommer hem så pratar jag med två kompisar och ikväll har jag träning med mitt lag KBK men innan går jag och spelar Fortnite med Meldin och Julian men sen spelar jag Roblox med två kompisar. jag hjälper inte till så mycket hemma men när jag är hemma och inte är med kompisar så är jag med min pappa eller mamma men när jag inte är med dom så är jag med kompisar och då har vi roligt min Pappa heter Henrik och min Mamma heter Theres. jag har många kompisar och vi brukar köra fotboll tillsammans vi ska vara med i Bullybikupp vi säljer godis och vi fick ihop typ 18,000kr i sommar ska vi dit till vimmerby och vara där och köra 2 matcher per dag vi är där 3 dagar

jag fyller år 30 mars.

det är ett krig i Ukraina det har varit i 2 år

Det är fortfarande krig och det blev värre krig mellan Palestina och Israel.

Sverige kan vara med i nato snart

men de måste ha fler krig saker och jag går i klass 4a på värgårdsskolan jag är född 2013

mitt favorit Hooky lag är LHC och mitt favorit fotbollslag är Arsenal vi var för inte så länge

sen var jag och mitt lag på klubbhuset och åt pizza och då mötte Arsenal Liverpool och

Arsenal vann med 3-1 och idag är det onsdag jag tar olika dagar för att få med fler saker jag

bor på fimongatan 23 och

Granliden 1

Jag gillar att cykla med kompisar.

mitt landskap heter östergötland och min kommun heter kinda

det är kvartsfinal på mello på lördag och final nästa lördag och föra mello vann Loreen och

vann eurovision

men nu har jag inte så mycket att prata om så **HEJ DÅ**