

Hej jag heter Torun och jag älskar hästar och att rida. Jag har ridit i princip ridit hela mitt liv. Min favorit häst heter "Bockshults" Tequila men kallas för Tequila när ni läser det här så vet jag inte om Kinda Ridklubb kommer att finnas längre och nu ska jag berätta om min farmor och farfars hästar och åsnor dom har 3 åsnor och en häst (dom hade först en häst som hette Harpan och hon fick 2 föl/hingstar som hette Jacki och Gusti Gusti var älst och Jacki var lite yngre men Harpa dog och många år efter så dog Jacki men sen så köpte dom en ny som hette Litlahind är inte så säker på stavningen på grund av Amanda min lärare som inte orkade kolla det men iallafall så dog den efter 3 veckor ca den var 25 år gammal och sedan efter ca 1-2 år senare dog den också alltså Gusti men sen nått år efter så köpte dom en ny som heter Folda som lever just nu och min syster hjälper till att rida in den för att den är inte riktigt intränad) juste dom har islands hästar vilket är de dom har och har haft men nu fortsätter vi åsnorna heter Hagar (mamma) Rakel (yngre dotter) och Rebecka (eldre dotter) och jag gillar katter och hundar väldigt mycket också jag har en hund som heter Ezzy som fyller 7 år 5 katter som heter Doris som är mamma till Iris och Alice och Alice är mamma till Olof och sen har vi en som inte hör till deras familj på set och vis der är gamlingen Lo.

MIN MORGON

Jag vaknar ca kl 07:05 lika trött som vanligt, min mamma brukar väcka mig eller så sätter jag alarm. Jag brukar på vintern ta ett par Jeans och en tjocktröja med en t-shirt under och vanligtvis ett par tjocka strumpor eller korta strumpor men på sommaren brukar jag ha kjol, shorts eller några tunna byxor och jag brukar ha en t-shirt till. till frukost brukar jag äta en ganska hård macka som är mörkbrun, jag brukar rosta mackan och sen ha på banan. Men ibland så äter jag havregryns gröt med äppelmos och mjölk i oftast och jag brukar dricka oboy till. Jag brukar gå till skolan men just idag så fick jag skjuts, jag brukar gå med min syster till skolan vi går ca kl 08:05 det brukar ta 15-20 minuter att gå till skolan. Efter skolan så brukar jag gå hem, vara på after school eller vara me kompisar. Jag brukar titta på insta eller bara vara inne på Snap eller spela något. Jag brukar hjälpa till med att laga mat eller plocka ur diskmaskinen. jag brukar umgås med släkt/familj eller kompisar t.ex. Moa, Rut, Ylva, Ester Ella eller typ Angelika eller Minna och jag umgås också med djur såsom hästar, hundar eller katter. TACK FÖR ATT NI HAR LÄST detta!!!!<3<3