

Hej, jag heter Ylva och är 10 år gammal.

Idag vaknade jag av att Holger tände min lampa. Efter jag vaknade klädde jag på mig en rosa fluffig tröja och ett par blåa byxor.

Sen tandborstar jag mina tänder och tar flux. Flux är en munskölj som är bra för tänderna. Sen går jag ner och plockar ur diskmaskinen. Efter jag plockat ur diskmaskinen äter jag frukost jag åt gröt och drack te med smak av earl grey. Idag när jag tog mig till skolan åkte jag bil annars går jag med Holger som är min storebror. Efter skolan ska jag gå på scouterna klockan 6-8.

Jag umgås med Moa, Ella, Ester, Rut och Olivia på scouterna. Sen umgås jag med min familj Mamma, Pappa, Alma, Sigrid, Holger och Örjan som är min hund. På fredagar städar jag mitt rum.

Varannan vecka städar jag badrummet.

På sportlovet ska jag sova över hos min mormor från fredagen till söndagen. På söndagen ska jag till mina kusiner för att fira Pelle.

För inte länge sedan köpte vi en ny bil som kostade några tusen. I bilen får man plats 7 stycken.

Igår fick sigge ett epilepsianfall vi alla andra gick ut ur klassrummet men sen mådde han bra men han fick åka hem.

Men på gympan ska vi köra Harry Potter. Harry Potter är en bollek. I Harry Potter är det två lag. Om man blir tagen ska man sätta sig ner kan man bli räddad av Harry Potter men om Harry Potter är tagen och ingen kan bli räddad när alla i andra laget är tagna, vinner andra laget eller om man har skjutit ner alla tre konor.

Snart fyller min lillasyster år hon fyller 8. Jag fyller år 3 maj, då blir jag 11 år.

Visste ni att jag har en sommarstuga i lite utanför Norhult, nej just det kan ni inte veta men min sommarstuga ligger nära Angelikas hus.

Tack för att ni läst !