

# Mitt liv

*(Mahan barati 5C Runby, Upplands väsby 11 februari 2025)*

Jag heter Mahan och jag vaknar klockan 7.00 eller 7.30 när det är skoldag och när det är helg så vaknar jag klockan ungefär 9.00. Jag har på mig pyjamas när jag vaknat och sedan så byter jag mina kläder till ett nytt par byxor och tröja. Sen när jag har gjort allt så äter jag frukost, jag äter olika typer av frukost, jag äter macka med juice eller mjölk ibland också obboy, chokladflakes eller yogurt. Jag går till skolan för det ligger jättenära vid mitt hem. När skolan är över går jag hem och ger min hund mat och går ut med henne. Jag kontaktar mina vänner med mobilen.

Jag kommer berätta lite om min hem:

Mitt hus är svart och vit utanför och är grå inifrån, det är en lägenhet. Jag har en hund som heter Rosa och hon föddes 2023 i mars. Min mamma heter Atena, och min pappa heter Iman, och min syster heter Maniya, och sista min lillebror heter Rayan.

Mitt hus har ingen gård men det har en balkong i alla fall.

Jag går på fotboll och laget heter Runby IF och den skapades den 20 september 1970 och vi har träningar i Vilunda fotbollshall.

Jag har träningar på tisdagar och torsdagar ibland, men jag har match också på helger.

Mitt liv av: Mikha  
(Mikha berättar 5C Runby, Upplands värby februari 2025)

Jag heter Mikha och jag vaknar klockan 7.00 eller 7.30 när det är skola och här det är helg så vaknar jag klockan ungefär 9.00. Jag har pyjamas när jag vaknar och sedan så byter jag mina kläder till ett nytt par byxor och tröja. Sen här jag har gjort allt så äter jag frukost, jag äter olika typer av frukost, jag äter smår med juice eller mjölk ibland också. Också, chokladflakes eller yogurt. Jag går till skolan för det ligger jättevårt vid mitt hem. När skolan är övert går jag hem och get min hund mat och gåt ut med henne. Jag kontakter mina vänner med mobilen.

Jag kommer berätta lite om min hem.

Mitt hus är svart och vitt utanför och är grå inifrån, det är en lägenhet. Jag har en hund som heter Rosa och hon föddes 2023 i mars. Min mamma heter Atena, och min pappa heter Iman, och min syster heter Manya, och sista min lillebror heter Ryan.

Det ligger trappan bakom mitt hus.  
(Där är ingången) och ligger en liten skog bakom. Också framför

Mitt hus

Mitt hus har ingen gård men det har en balkong i alla fall

Jag går på fotboll och laget heter Runby IF och den skapades den 20 september 1970 och vi har träningar i Vilunda fotbollshall. Jag har träningar på tisdagar och torsdagar ibland, men jag har match också på helger.