



Februari år 2025

En dag i mitt liv
~ Skrivet av Andrea, 11 år ~



Jag heter Andrea och är elva år gammal. Jag fyller tolv år den första mars. Jag går i klass 5C på Runby Skola i Upplands Väsby som ligger norr om Stockholm. Min mentor heter Sebastian, och vi är 28 stycken elever i klassen. Byggnaden vi går i är en vitmålad paviljong. Det går cirka tusen elever på min skola. Mina favoritämnen i skolan är svenska och SO. Jag är trespråkig. Jag kan svenska, engelska och spanska flytande. Min mamma är från Uruguay. Vi har en massa släktingar där såsom mina kusiner, min morbror, min mormor, min gudmor och min gudfar. Min pappa är svensk, och min morfars föräldrar var italienare. Min mormors föräldrar hade rötter i Spanien.

Jag och min familj bor i Runby, fem minuter bort från skolan. Min mamma heter Carla, min pappa heter Fredrik och min lillasyster heter Emilia. Hon är två och ett halvt år yngre än mig. Jag har varit i Uruguay fyra gånger. Mina favoriträtter är sushi och gnocchi.

Villan som vi bor i är 150 kvm. Trädgården är 650 kvm och vi odlar jordgubbar, sockerärtor, äpplen, knitten, rabarber, körsbär och smultron.



Villan är ljusgrön och är byggd år 1938. Det finns ett kök, ett matrum, ett vardagsrum, fyra hallar, ett garage, ett förråd, en tvättstuga, en vinkällare, två badrum och tre sovrum.

Ute i trädgården har min pappa sitt egna kontor (det är en liten stuga). Mamma jobbar som barnskötare och pappa är IT-konsult och egenföretagare.

Våra skoldagar börjar 08:10 alla dagar förutom onsdag då vi börjar 08:30. Vi slutar någonstans mellan 13:40 och 14:50.

Efter skolan kommer jag hem, äter mellis och gör mina läxor. Sedan sitter jag också med mobilen och spelar lite.

På torsdagar vid klockan arton har jag cirkus. Vid klockan halv sju, eller ibland vid sju, så äter allihopa middag i matrummet.

Vid någonstans mellan 20:00 - 20:40 lägger jag mig i sängen, läser och sover.



Lite om mig

Favoritfärg: Lila och turkos

Favoritårstid: Sommar

Intressen: Rita, pyssla, skriva, spela, cirkus, slalomskidor, baka, laga mat och vara med familj.