

Min Dag

Hej jag heter Wille Olsson och är 13 år. Jag har två små syrror som är tvillingar och är 10 år. Jag har en mamma som heter Annika Olsson och är 39 år sen har jag en pappa som heter Mikael Olsson och är 43 år. Vi bor i södra Skåne en by utanför Ystad som heter Stora-Herrestad. Där är väldigt fint mycket åkrar och gula rapsfält och en del tjock och grön gran skog. Min pappa jobbar i Malmö på sitt egna företag Öresundslås dom håller på med lås, dörrar och larm. Mamma jobbar som frisörska och hon är också egenföretagare.

Nu ska jag berätta om min dag idag vaknade jag av att min mamma väckte mig klockan 06.45. Jag stiger upp och klär på mig mina favvo jeans, en T-shirt, en grå hoodie och sätter på min svarta keps.

Därefter går jag ut i köket och får frukost serverad av min mamma. Idag äter jag vaniljyoggi med müsli, en grov macka med smör, ost, gurka och ett glas äppeljuice.

Varje morgon tar jag en tsk honung och en D-vitamin, för att hålla mig frisk. När jag ätit klart plockar jag av min disk och sätter ner i diskmaskinen. Sen går jag och borstar tänderna, går ut i hallen och klär på mig min svarta jacka och mina vita adidas gymmaskor. När klockan är 07.50 så kommer bussen som stannar precis utanför vårt hus. Jag och 6 andra barn hoppar på bussen, vår supertrevliga busschaufför Patrik hälsar glatt på oss. Vi sätter oss och spänner fast säkerhetsbältena och kör. På bussen brukar jag sätta i mina lurar i mobilen och lyssna på musik. Ett stopp på vägen för att plocka upp 4 barn till, sen kör vi till skolan. Vi passerar åkrar och gula rapsfält resan tar cirka 10 min.

Skolan börjar 08.30, då ringer klockan in. Vi har lektion fram till 09.50 då har vi rast. På rasterna är vi alltid utomhus, jag brukar gå och prata med kompisar. När rasten är slut har vi lektioner igen till 11.30 då är det rast och lunch. Lunchen äter vi i matsalen där alla elever äter lunch men på olika tider. I matsalen jobbar en kock som lagar all mat och två st "mattanter" som hjälper till i matsalen. Till lunch serveras alltid grönsaker och sallad det finns alltid ett vegetariskt alternativ. Efter lunch

har vi lektioner fram till 14.45. Då väntar bussen på plats utanför skolan och kör oss hem igen. När jag kommer hem äter jag mellanmål, det kan bli mackor, yoggi mini pizza eller något annat jag är sugen på.

Ibland tar jag med mitt mellanmål in till dator, på mitt rum och gör läxor. När läxorna är klara så brukar jag spela på datorn. När jag spelar så pratar jag med folk på discord, igenom discord så pratar jag med massa olika personer från hela sverige. När mamma och pappa kommer hem från jobbet så hjälper jag till med att laga maten. Idag blev det köttbullar med stuvade makaroner, avokado, ketchup och ett glas mjölk. Jag har lagat maten själv såklart. Efter vi har ätit middag brukar jag spela eller åka iväg på mina aktiviteter. På onsdagar går jag på scouterna och fredagar så seglar jag.

Vid 20.20 brukar jag sluta spela. För att ta en dusch och borsta tänderna. Jag brukar lägga mig vid 21 tiden. Ibland ser jag på nåt bra program på tvn innan jag somnar. Det var min dag måndagen den 4 maj 2020.

