

Hej jag heter Emil Möller och jag går i 6c på Köpingsbro skola

Idag är det tisdagen den 5 maj och jag är i skolan och har svenska. Imorse när jag vaknade så var jag väldigt trött klockan var 07:30, jag gick ner till nedervåningen och sade hejdå till mamma och pappa för att dom skulle till jobbet. Sen gick jag och min bror och satte på musik och käkade frukost. Jag käkade kebabrulle som var rester från gårdagen. Kebabrullen var från Piri Piri och den var god. När jag hade käkar klart så ställde jag mig i duschen ett tag.

Efter jag duschat så gick jag och tog på mig lite kläder. Jag tog på mig ett par jeans och en tröja. Jag gick in i badrummet och borstade tänderna och sen cyklade jag till skolan. Det tar typ fem minuter att cykla till skolan. När jag var framme träffade jag Lucas och vi pratade om vad vi ska göra i helgen. Lucas är min kompis och vi träffas ofta på helgerna. När vi har haft svenska på morgonen går vi ut har rast. På rasten spelar vi oftast fotboll och vi i sexan möter femmorna som är årskursen under oss. Sen går vi in och har NO och jag tycker det är tråkigt men efter NO:n så går vi ut och har rast i en halvtimme och sen käkar vi.



Här är en bild på vår matsal, den är stor och fin. Idag fick vi fisk med potatismos. Efter maten så hade vi demokrati timme och då kollade vi på ett program som heter Lilla aktuellt. Det är ett program som berättar om massa nyheter som händer i världen. Vi slutar 13:30 idag men annars slutar vi 14:45. Nu när jag har slutat så går jag hem och äter och sen byter jag om till träningskläder för jag har fotbollsträning. Jag spelar i Ystads YIF och det är kul. Vi tränar i en timme och 45 minuter. Efter träningen åker jag hem och ställer mig i duschen och sen äter jag. Idag åt vi kyckling och pasta. När jag har käkat gör jag mina läxor och det är tråkigt men efter det går jag och lägger mig och sover klockan 23:00.