

Hej jag heter Lowe Brock och bor i Nybrostrand strax utanför Ystad, idag så tänkte jag både rita och förklara lite om mitt hus och vem som bor där förutom jag.

I mitt hem bor min mamma Elisabeth, min pappa Jonas som delar rum och en toalett (bredvid deras sovrum) med mamma , min bror Noah som har ett eget rum och jag som också har ett eget rum och jag delar en rätt så stor toalett med min bror. Jag och min familj har bott i detta huset i cirka sex år nu men innan så bodde jag på landet i ett annat superfint hus i Ingelstorp som var äldre än detta vi har nu. Hemma hos mig så kan det vara allt från stökigt (mitt rum) till helt rent och fräscht men det beror helt enkelt på rum till rum, iallafall så bor jag i ett stort vitt hus som nästan påminner om ett U fast vänstra sidan är mindre än den högra, vi har rätt så många fönster och i mitten av U:et kan man säga så har vi stora fönster som kollar ut mot trädgården.

I huset så finns det fyra sovrum, två stycken badrum, en gästtoalett, ett stort vardagsrum, ett jättestort kök, en lång korridor med ingångar till sovrum och badrum, ett klädvårdsrum, ett trädgårdsförråd, ett förråd, ett mega garage, en entré och en klädkammare. Jag sover i mitt rum i vilket jag har en säng som jag älskar riktigt mycket men ibland så kan man sova lite dåligt i den men stundtals så sover man riktigt gott. Ja, jag har ett eget rum som jag tycker mycket om och är nöjd över men ibland så kan det bli stökigt för att det kan hända att det finns kläder lite överallt men annars så är det riktigt rent och fint.

Detta är vad jag ser utanför mitt fönster i mitt rum förutom att jag har en kaktus som står lite i vägen men man ser fortfarande mycket.



När jag är hemma så brukar jag alltid kolla på youtube och plugga men jag går också ut och spelar lite basket eller tar en cykeltur med min bror eller med min mamma. Min favoritplats i hemmet är mitt rum för att där spenderar jag mest av min tid och det är mysigt när man ligger i sängen och kollar på youtube. I mitt hem så får man inte ha något typ av vapen eller sprängmedel och sedan så vill mamma att man inte ska använda mobilen när man äter för att det är respektlös men sen finns det massa andra regler som jag inte kommer ihåg. Jag hjälper mamma med tvätten, tömma diskmaskinen och jag äter maten som mina föräldrar köper.

Här är ett par bilder jag har ritat på huset. OBS på sista bilden så ser du ett sovrum, en toalett, vardagsrummet och en del av klädkammaren, detta är 1/3 av huset som ett exempel av en del av huset.





Läs däruppe