

Min dag 29/3-20

Hej!

Jag heter Selma Nilsson Kohnke och är 13 år. Jag bor i Köpingsbro som ligger 10 km från Ystad. Köpingsbro är i södra Sverige i Skåne. Jag har bott i Köpingsbro hela mitt liv. Jag bor med min mamma och min bonuspappa Micke. Min pappa bor i Karlaby men jag sover hos han varannan helg. Min Mamma är 57 år och Micke är 65 år. Jag har två systrar som heter Elna och Thea. Elna är 28 år och Thea är 26 år. Båda bor i Malmö i lägenheter. Jag ser dem inte jätteofta men dem kommer och hälsar på ibland. Men eftersom det är corona nu så har vi inte träffats på ett tag.



På morgonen vaknar jag 06.40 av mitt alarm på min mobil. När jag vaknar brukar jag kolla på min mobil först och sedan brukar jag gå upp och klä på mig. Jag valde ut min kläder från min garderob. Jag tog på mig ett par mom jeans, en vanlig svart t-shirt och en lila hoodie. efter de brukar jag kamma håret och sedan gå ner till köket.

När jag kom ner till köket hade mamma gjort min frukost till mig. Jag fick två bröd med brieost på, päronyoghurt med frysta hallon, flingor, banan, apelsinjuice och ett glas vatten. Jag äter frukost med min mamma sedan sticker hon till jobbet 07.30. När hon har stuckit till jobbet lägger jag in min disk i diskmaskinen och borstar tänderna.



Jag har två olika tandborstar eftersom jag har tandställning. Men på bilden använder jag en vanlig. såhär ser tandställningen ut som jag har. Jag kommer bara ha den i några veckor till för sedan ska jag få fast tandställning



Efter Jag har packat ihop min skolväska sticker jag till skolan med mina kompisar. Vi ses nästan alltid 08.15 tillsammans och cyklar till skolan utom när Maja och Nova är hos sina andra föräldrar i Ystad. Men jag och Mira har alltid följe.



När vi har kommit till skolan ställer vi våra cyklar i cykelstället och går till våra kompisar. Vi brukar bara prata och vänta tills det ska ringa in.



På norran har vi spanska. Norran kallar vi skolan och det är här jag ska gå när jag börjar 7:an i höst. Norran verkar som en bra skolan men jag är lite nervös för att träffa nya folk och gå på en mycket större skola.

I skolan brukar vi använda våra datorer. Vi har en stor Macbook Air. Vi använder oss av classroom och vi får veta våra läxor i vklass.



Detta är vklass. I vklass ser man sitt schema och vilka läxor man har. Man kan se framtida veckor så man vet vad man ska plugga till. Man kan också se sina provresultat.

Till mat blev det panerad fisk med potatis och sås. Matsalen har ett instagram konto där de lägger upp vad vi har för mat.

Instagram är en app där man lägger ut bilder på olika saker som vad man har ätit eller bilder på sig själv.



På rasterna brukar vi bara gå runt och prata. Vi har också en högtalare som skolan äger där man kan sätta på musik. Vi brukar sätta på tiktok låtar och dansa till de. Tik tok är en app där man dansar och mimar till låtar.

Jag umgås mest med de kompisarna jag har i skolan och knappt folk från andra skolor. De jag hänger mest med är Mira, Maja och Nova.

Jag använder skärmar rätt mycket. Jag använder mest min mobil men även min skoldator och min tv. Detta är de apparna jag använder mest.

Snapchat och Tiktok. Snapchat är en app där man kommunicerar med sina kompisar och man kan också lägga till folk man inte känner och bli vän med dem. Det står 77 på snapchat för jag inte har öppnat de bilder som folk har skickat till mig. På min dator gör jag mest mina läxor. På min tv kollar jag på serier från netflix.



Efter skolan följde jag med Maja hem. Vi testade en banan macka som hon hade ätit när hon hade varit i Taiwan. Den var jättegod. Man värmden mackan i mikron sedan var man tvungen att ta smöret snabbt så det smältes till sist tog man dem skivade banan bitarna och la på mackan.

Till banan mackan hade vi apelsinjuice.



Efter vi hade ätit bytade jag om till träningskläder för att åka till fotbollsträningen. Jag spelar i Köpingsbro if (kif). Jag har ett par rosa fotbollsskor som är vita men de är inte vita längre. När vi var framme tränade vi från 17.30 till 19.00.



När jag kom hem så hade min bonus pappa gjort maten. Idag blev det tortellini med brynt smör och salvia. detta är en av mina favoriträtter. Jag och min familj åt det i Teneriffa och vi älskade det så vi gick dit nästan varje dag. Till det har jag lite morötter och ett glas vatten. Och min frukostmacka som jag inte orkade i morse.



Efter jag hade ätit duschade jag och sedan städade jag mitt rum.



Efter jag hade städat mitt rum så gick jag ner till vardagsrummet för att mamma skulle förhöra mig på ett so-prov jag skulle ha om en vecka.

Efter det så var jag jättetrött så jag borstade mina tänder. Och sedan gick jag upp på mitt rum för att göra mig iordning för att gå och lägga mig.



Nu var jag färdig och ska gå och lägga mig. Godnatt!

