

De personerna jag vill skriva om och som betyder mycket för mig är Hugo, Morfar och Max.

Den första viktiga personen, jag vill skriva om, är min kompis Hugo.

Vi har känt varandra sen förskolan men på den tiden var vi inte hemma hos varandra och lekte så mycket. Det är inte förrän när vi gick i fyran, vi började bli bra kompisar och nu är vi nästan med varandra varje dag. Pratar vi inte genom datorn, så antingen ringer vi till varandra eller så cyklar vi hem till varandra. Om vi någon gång skulle bli ovänner över t.ex. ett spel, så brukar vi gå åt olika håll, men vi blir lika fort kompisar igen. Det jag gillar med Hugo är att han är snäll, han gillar göra samma saker som jag, han har nästan alltid tid för mig, har samma humor och tänker nästan likadant som mig.

När vi träffas så cyklar vi runt i Köpingebro, vi hoppar mycket studsatta, klättrar i träd, leker kurragömma och ibland spelar vi in film ihop. Med Hugo känner jag mig alltid trygg och glad.



Den andra personen jag vill berätta om är Kenneth, min morfar.

Min morfar betyder jättemycket för mig. Han är den som jag kan lita på i alla lägen och han finns alltid här för mig, när inte mina föräldrar kan. Med honom kan jag vara mig själv och kan nästan göra vad jag vill och han ställer inga krav på mig.

Vi har gjort en massa saker ihop, ända sen jag var liten. När jag var liten och var hemma hos honom och skulle sova middag, var han den som läste bok för mig, Djungelboken och när jag sedan vaknade, fick jag alltid väcka han. Han var den som följde med mamma och mig till Lund, när jag skulle få min hörapparat och än idag följer han med. Eftersom mamma jobbade och jag behövde gå till logopeden följde han med mig dit. När jag inte ville vara själv hemma, när jag var sjuk, kom han hit och det gör han än idag. Det var han som fick mig att börja spela handboll, redan när jag var fyra år och än idag missar han nästan ingen match.



Vi gör även en massa utflykter ihop, både med han och min mormor. Vi åker till en massa djurparker, eftersom vi delar på ett djurintresse. Åker med "Svarta tåget", vi åker mycket och fiskar och eftersom vi gillar att åka karuseller båda två, är det med honom vi åker till t.ex. Djurs Sommerland. På sommaren går vi ofta ut i skogen och ibland går vi då till jakten och spelar minigolf och äter glass eller våfflor. Ja, morfar är den bästa morfar man kan önska sig.

Den tredje personen är Max, min lillebror.



Min lillebror betyder mycket för mig. Han kan man göra massa roliga saker och bus ihop med.

Ibland kan vi vara själv hemma då brukar vi spela tillsammans eller leka ihop, när vi är hemma själv kan vi titta på film ihop, spela ihop aldrig ensam alltid två. När ingen kompis kan leka är jag med han och gör något roligt tillsammans, hittar vi ibland på något som båda två vill göra tillsammans.

Ibland får jag till och med vara med hans kompisar och göra roliga saker med dem. Vi spelar boll, studsar, går till multiarenan m.m. Bråkar en del och blir riktigt ovänner. Max kan ibland göra mig irriterad men blir vänner igen när han irriterar mig så håller han på och klänger på mig så att jag blir irriterande. När vi var mindre badade vi ihop och jag läste för honom. Fastän vi bråkar mycket ibland tycker jag ändå om han och han är världens bästa lillebror. Och när jag är med honom hittar vi alltid på någonting som vi båda två vill göra tillsammans tex vi kan klättra, bada och vi kan hoppa tillsammans.

