

Hej!

Mitt namn är Maja Frense och jag är 12,5 år gammal. Jag fyller år den 5 september och då blir jag 13 år gammal. Jag har skilda föräldrar och de är inte tillsammans längre så de bor inte på samma ställe. Min Mamma Helena bor i Ystad och min pappa Anders bor i Köpingsbro. Men idag tänkte jag berätta om min dag hos min Pappa. Jag bor i Köpingsbro halva tiden hos min Pappa. Köpingsbro ligger 1 mil i från Ystad. Och min skola ligger fem minuter ifrån där jag bor. Jag går på Köpingsbro skolan åk 6.

Min dag började med att mitt Alarm började ringa kl 07.00 på morgonen. Jag hade mitt Alarm på min mobiltelefon. När jag hade vaknat så tog jag ut laddsladden som var i min mobil. För att en Mobiltelefon har ett batteri som man laddar med en sladd.

Jag gick upp ur min säng som jag sover i och drog upp min rullgardin för att få in solljus i rummet. När jag hade tagit upp min rullgardin så bäddade jag min säng.



Efter jag har bäddat min säng så gick jag till min garderob som ligger två meter ifrån min säng i mitt rum. Jag valde att ha på mig ett par tajta jeans och en grå tjocktröja.

Sen gick jag ner till vårt kök. Jag har mitt rum på övervåningen på vårt hus. Vi har två våningar på vårt hus köket är där ner. Jag gick ner från trappan och tog en skål. Därefter så öppnade jag vårt kylskåp för att hämta vaniljkvarg.

När jag hade tagit upp vaniljkvarg så tog jag jordgubbar och ananas som jag hade tagit upp dagen efter så de var tinade och inte frysta. Sen gick jag upp till mitt rum och åt min frukost. Och jag tittade på Youtube och de är videon som människor lägger ut offentligt så vem som helst kan titta på de. När jag hade ätit upp min frukost så borstade jag mina tänder med en tandborste och tandkräm från colgate. Efter de så packade jag min ryggsäck med skolgrejer.





Sen gick jag ut med våran ytterdörr. Jag gick till min cykel och låste upp den och cyklade till skolan med mina grannar. Men denna morgonen så gick jag till min granne Mira. Hon bor två meter ifrån mig. Och vi va i ca 10 min. Sen gick vi ut och cyklade till skolan med våra grannar. Vi har ungefär 5 minuter med cykel till skolan. När vi var där så parkerade jag min cykel och låste den med mitt cykellås.



Och när vi var på skolan så gick vi till kapprummet och satte våra väskor där. När klockan ringde så var tiden 08.30. Och vi gick in till lektion.

Första lektionen var SO och vi håller på med att prata om brott och straff. Så vi gick igenom del två på brott och straff. Vi hade SO i 40 minuter.

Sen därefter så gick vår lärare och så kom vår andra lära in och vi skrev om The House. The house är ett hus man ska skriva om på engelska t.ex vem som bor där och hur de ser ut.

När 40 minuter hade gått så gick vi ut på rast. Den rasten så var med med kompisar från skolan. Vi hade rasten i 20 minuter sen gick vi in på lektion igen.

Vi hade bild och de hade vi med samma lärare som vi hade Engelska med. Vi skulle skissa i våra skissböcker. Vi hade bild i 50 minuter.

sen gick vi ut och hade idrott. Vi byter inte om till

idrottskläder för att det är coronaviruset och man får inte duscha efter eller byta om på skolan. Men vi brukade få göra de innan coronaviruset. Men

på idrotten så spelade vi brännboll. Och tyvärr så förlorade vi:(.

När en timme hade gått så gick vi in i matsalen. Idag så var de

lax med kokt potatis. Jag tyckte de var gott. Vi måste sitta med

en stol i mellan för att de corona. När vi hade ätit så gick jag på

rast. Jag körde handboll med kompisar från skolan. Vi hade

rast i 30 minuter. När klockan ringde igen så gick jag in för

lektion. Idag hade vi NO och vi hade prov. Provet gick bra och

jag fick ett B av E-A. A är de högsta och E är de lägsta man kan också få ett F och

då är man inte godkänd. När NO var slut så hade vi Engelska. På Engelska så hade

vi glosförhör. De är att man ska skriva ord på Engelska. De gick bra för mig jag fick

19/19.

När 25 minuter hade gått så slutade skolan 14.45.

När skolan hade slutat så gick jag, Mira, Selma och Nova (mina grannar) till cyklarna. Jag låste upp min cykel sen cyklade vi till Gema. Gema är en affär i Köpingebro där man säljer mat och godis. Vi cyklade till Gema som ligger 250 meter





ifrån skolan. När vi gick in där så köpte vi godis. Jag köpte choklad och lösgodis.

Sen så cyklade alla hem till mig. När vi cyklade hem till mig så regnade jättemycket. Men när vi var framme så gick vi alla upp på mitt rum. Vi satte oss i min säng och torkade oss och värmde oss för de var regnigt ute.



Vi satte på Netflix på min TV och åt godis. Netflix är en hemsida där de finns filmer och serier. När klockan var cirka 16.15 så gick Selma hem för de var Valborg och hon skulle ha gäster. Jag, Nova och Mira gick till Mira.

När vi var där så kom de två kompisar till. Med de gick 45 minuter senare.

Klockan var cirka 17.30 och Nova skulle hem och äta Middag. Det var Valborg och regnade mycket så jag fick stanna hemma av pappa. För jag ville inte till pappas kompis som han skulle



fira valborg med. Jag åt middag hos Mira och då åt vi torsk med potatis. När vi hade ätit klart så kom Nova igen och vi gick ut med andra kompisar. Vi hade inte så roligt så vi gick hem till mig. Då var klockan cirka 21.

När jag, Mira och Nova kom hem till mig så gjorde vi fattiga riddare. De är bröd med pannkakssmet och man steker dem i smör. När vi hade stekt allt så åt vi de med sirap eller med nutella. Nutella är en nötkräm med choklad. Samtidigt som vi åt

så tittade vi på TV. När vi hade ätit upp så diskade vi de vi hade tagit fram.

Sen gick Mira och Nova hem. Jag gick upp på mitt rum. Pappa kom upp cirka tio minuter efter jag gick upp på mitt rum. Jag bytte om till pyjamas och jag borstade mina tänder. Jag rullade ner mig rullgardin. Sen gick jag



till min säng och tittade på min mobil. När klockan var Cirka 00.00 så gick jag och sov. Jag var ledig dagen efter de är därför jag var upp sent. En vanlig skoldag så går jag och lägger mig tidigare cirka klockan 22:00.



De var en dag i mitt liv.