

Hej! Jag heter Cornelius.

Det är torsdag den 30 april vaknade jag upp på rygg i min egna säng och klockan är 7:20. Jag börjar tänka på vad jag ska göra idag och kommer på att det är skola och suckar. Jag stiger upp och går på toaletten. När jag kommer ut så ska jag äta frukost och det väntar en skål med flingor och mjölk på mig. Efter frukost så bestämmer jag mig för att ha min blåa Tommy Hilfiger hoodie på mig och mina svarta jeans.

Klockan börjar närma sig 08.10 och då måste jag börja cykla till skolan. Jag har bara 1 km till skolan så det tar bara fem minuter att cykla dit. När jag kommer till skolan väntar jag på min kompis Leo vid cyklarna. När han kommer går vi till klassrummet och tar av skorna och jackan och går in på lektion. Då börjar vi engelska från 8.30 till 9.10 och sen har vi So från 9.10 till 9.50 på de flesta lektionerna använder vi datorn nästan hela lektionen.



Till mat så var det lax med kokt potatis och hollandaisesås. Oftast på rasterna spelar jag fotboll med 5 orna på vår skola och vi brukar köra 5or mot 6or på fotbollen.

När jag kommer hem så gör jag mina läxor och går ut med hunden som heter Doris. Hon är bara fem månader gammal och är en liten Jack Russel.



Sen börjar jag spela med mina vänner på datorn.



Vi brukar spela Fortnite och där möter man spelare från hela världen. Spelet handlar om att försöka att vinna genom att utplåna så många som möjligt av motståndarna. Man kan spela alla mot alla eller i lag.

Och vi brukar vinna. När vi har ätit kvällsmat så tar jag och sätter in in diskmaskinen och torkar bordet. Efter vi har ätit så brukar jag cykla och spela fotboll med Leo och Erik som är mina kompisar. Vi brukar vara ute och spela fotboll till klockan 20:30 sen är det dags

att gå hem. När jag kommer hem går jag och borstar tänderna och gör mig i ordning för att gå och lägga mig. Jag brukar somna vid 22:30.