

Hej!

Mitt namn är Lakisha Gonzalez och jag är 12 år jag föddes år 2007 i Malmö. Jag ska fylla 13 år i maj den 23 maj. Jag går på Köpingsbro skola som ligger i Ystad kommun i Skåne.

Dagen började med att min väckarklocka ringde kl 06.30 på morgonen och jag låg kvar i min säng. Sen så gick jag ner och skulle locka mitt hår och sen gick jag upp och sminkade mig lite mascara är ifrån Maybelline New York. Efter det så borstar jag mitt hår och jag tar en kräm till håret så att mina lockar håller kvar hela dagen. Jag går ner och äter kl 07.30.



Jag åt en skål yoghurt med flingor och drack ett glas vatten och det var jätte mättande och gott. Efter vi har ätit så går vi och fixar oss inför skolan. Sen så packar vi ihop alla våra saker och sen så går vi och tar på oss våra ytterkläder alltså jacka och skor. Vi går till bussen och sen så åker vi och tar upp andra på vägen till skolan. Bussturen tar en halvtimme så alltså 30 minuter.



Jag brukar sätt på musik i hörlurar och ibland så läser jag i min bok eller så snacka med några kompisar eller pratar med min pappa i telefon eller med min syrra. Och sen så är jag framme på skolan och då så brukar jag gå till mitt klassrum och hänger min ryggsäck och sen så går jag och pratar med mina kompisar och sen börjar vi i skolan. Och efter en timme så är det rast. Efter rasten har vi några lektioner och klockan 12 har vi lunch. Vi har rast före eller efter lunch. Efter lunchen har vi två lektioner och sen så slutar vi. Vi slutar 14:45 alla dagar utom på tisdagar då slutar vi 13:30 och det är jätteskönt. Så åker jag buss hem och när jag har kommit hem så brukar jag berätta vad ja har gjort i skolan och ifall det har hänt något typ drama eller bråk eller så.

