

Hej! Jag heter Hannes Hölting Nilsson och jag är 13 år gammal.



Min dag börjar med att jag vaknar av mitt alarm på min mobiltelefon som jag har satt kvällen innan. Alarmet ringer kl 07:00 och jag har ett till alarm som ringer kl 07:10 om jag bara skulle stänga av det första alarmet och inte gå upp. Det brukar ta några minuter innan jag går upp från sängen för jag brukar inte vara speciellt pigg på morgonen.

När jag väl har kommit upp så går jag oftast på toa sen tar jag på mig mina kläder som jag har valt och lagt fram kvällen innan. Just nu är det rätt varmt ute men det



kan skilja mycket från dag till dag. Jag brukar ha mina lite slitna jeans, en tunn t-shirt och en tjocktröja av bomull. Jag lägger fram en jacka också men är det tillräckligt varmt så tar jag inte jackan. Sen går jag och äter frukost. Jag äter alltid samma frukost varje dag. En skål med jordgubbsfil, flingor och mackor med ost på. Medan jag äter frukost brukar jag titta på Youtube eller en serie. På Youtube tittar jag på när folk spelar FIFA (fotbollsspel) eller NBA (basket spel). När jag har ätit färdigt går jag och borstar tänderna med min eltandborste och minttandkräm. Medan jag borstar tänderna brukar jag lyssna på musik på en högtalare. När jag har borstat tänderna färdigt, om jag har tid brukar jag sätta mig i soffan och titta på min telefon men om jag inte har tid tar jag på mig min jacka som man tar på som en tjocktröja utan dragkedja och mina vita Adidasskor. Efter det går jag till bussen vid kl 08:00.



Jag brukar gå till bussen i god tid så att jag inte missar den. Jag brukar få vänta ungefär fem minuter innan bussen kommer. Det tar ungefär tio minuter med buss från busshållplatsen i Nybrostrand där jag åker ifrån till skolan som ligger i Köpingsbro. Det kostar ingenting för mig att åka skolbuss.

Idag går jag i skolan från kl 08:30 till 14:45. Idag (onsdag) ska vi åka till Norreportskolan som ligger i Ystad ungefär 15 minuter från min skola. Norreportskolan är en högstadieskola. På Köpingsbro Skola där jag går nu finns det bara från förskoleklass till sjätteklass. På Norreportskolan har vi moderna språk. Vi kunde välja mellan spanska, tyska och franska.

Jag valde tyska för att min mormor kommer från Tyskland och min mamma kan tyska. Hon har lärt sig det för hon pratade lite tyska när hon var liten med sin mormor. Min pappa kan också tyska men han kan det för att han har spelat volleyboll i Tyskland. Idag på min tysklektion lärde vi oss vad olika hobbies heter på tyska. Jag kunde lite av det redan för vi



gick igenom det och hade det i läxa förra tysklektionen.

När vår tysklektion är slut åker vi tillbaka till min riktiga skola. När vi har kommit tillbaka så hade vi en mattelektion. På den mattelektionen gjorde vi ett gammalt nationellt prov för att det finns ett virus (coronaviruset) i världen just nu och på grund av det så ska vi inte göra årets nationella prov så vi gör gamla istället. Det kändes som om det gick bra för mig. De flesta matteprov går bra för mig för jag är duktig på matte. Efter mattelektionen på onsdagar går vi och äter. Jag brukar gilla maten i skolan och jag tycker att maten på min skola är bra.



Efter maten har vi rast och idag spelade vi fotboll mot femmorna på skolan. När rasten är slut har vi 20 minuters svenska i klassen. Vi gjorde en

bokrecension på en bok som jag läst i min läsgrupp. Efter den svensklektionen har jag en till svensklektion där jag idag skriver denna texten om min dag. Denna svensklektionen är den sista lektionen vi har idag i skolan. Efter den åker jag bussen till busshållplatsen.



När bussen lämnar mig vid busshållplatsen går jag hem och det tar ungefär fem minuter. Hemma byter jag om till mjukisbyxor och fixar lite fika till mig också. Det brukar vara samma sak som frukosten alltså macka med ost, jordgubbsfil och flingor. När jag har ätit färdigt så sysselsätter jag mig med att spela TV-spel eller att titta på Youtube. Jag brukar spela FIFA och NBA med mina vänner. Men jag brukar inte hinna spela jättelänge för att jag har träning vid 17:15 och behöver plocka fram träningskläderna och ta på mig dem. Idag har jag fotbollsträning. Jag tränar fotboll och handboll men just nu är handbollen inställd för att coronaviruset är i världen och då får vi inte träna. Men fotboll får vi träna så vi kör på med fotbollsträningar och träningsmatcher där.



Mina eller mina kompisars föräldrar brukar köra mig till och från fotbollsträningen. När jag kommer hem så duschar jag och sen äter jag. Efter att jag har ätit kvällsmat brukar jag göra lite läxor om jag har några som jag behöver göra. När jag är färdig med läxorna brukar jag titta på Youtube eller spela. Senare mot kvällen brukar jag titta på tv med min familj tills jag går och borstar tänderna och går och lägger mig. Jag somnar oftast vid tio.

Detta var en dag från mitt liv.