

Hej!

Jag heter Elice Casimir och fyller 13 den elfte maj. Jag går på Köpingsbro skola i årskurs sex och har gått här sedan förskolan. Jag bor varannan vecka i Nybrostrand vid havet och varannan vecka i Köpingsberg.

Min dag idag:

Jag vaknade 06:50 självmant tio minuter innan pappa skulle väcka mig egentligen. Jag sov i en matchande rosa pyjamas. Då gick jag upp och drack ett glas vatten som jag tog direkt från kylan. Efter det gick jag till badrummet och fixade mig lite. Efter det åt jag frukost.

Till frukost hade jag havregrynsgröt med lingonsylt och mjölk. Jag drack också ett glas äppeljuice och med dem tog jag mina tabletter. Jag tar mina tabletter för kosttillskott och pollen.

Efter jag ätit upp min frukost var jag mätt och gick in på mitt rum för att välja kläder.



Efter det bytte jag om och fixade mig igen. Då borstade jag tänder och satte på mig ett halsband. Efter det plockade jag undan lite saker på rummet och bäddade sängen för att vi skulle ha städerskor hemma. När jag var klar klockan 07:35 så började jag cykla mot skolan. Jag cyklade inte direkt till skolan utan jag cyklade in om Julia en kompis till

mig och jag hjälpte henne med lite saker innan skolan. Jag kom till henne 07:55 Klockan 8:15 hade vi följt till skolan som började 8:30.

När skolan började tog hela sexan bussen till Ystad för att ha språklektion på



Norreport skola. Vår lektion började inte direkt då vi kom dit utan jag fick vänta utanför klassrummet med min tyska grupp. På tyska lektionen började det med att vi skulle göra ett memory om hobbies på tyska. Efter det körde vi quizlet Live med våra glosor vi haft till denna vecka så då körde vi de och det gick bra.

Efter det arbetade vi i boken två och två och jag arbetade med en kompis till mig. Efter det var tyskan slut och då gick vi ut för att vänta på bussen som går



tillbaka till Köpingsbro skola. När vi kom tillbaka till skolan körde vi active quiz där man skulle svara på frågor om teknik. Sedan var det ett gammalt matte nationella prov som vi skulle göra. Det provet var ganska svårt men jag blev klar ganska snabbt. När jag var klar skulle man göra mattemaraton som var ganska kul. Efter det var de lunch och vi fick pastasallad. Det var en massa grönsaker som majs, gurka och sallad, vi fick också kyckling och vitlökssås till de.

Efter lunchen hade vi lunchrast då satt jag och några kompisar på denna bänken och pratade om allt möjligt. Allt från skolan till vad vi skulle göra efter skolan.



Vi hade lunchrast i cirka en halvtimme och när klockan var 13:00 ringde in för lektion. Då hade vi svenska och vi skulle göra en bokrecension om en bok vi haft i läsläxa i några veckor. Min bok jag hade läst hette kartor för förälskade och andra vilsna. Då började jag med att göra en tankekartor för att kunna skriva så mycket som möjligt på bokrecensionen. Den lektionen varade bara i 20 minuter och efter det hade jag ännu en svenskalektion.

Då satt jag och min kompis i vårt klassrum som ser ut såhär:

På den skulle jag börja skriva om denna dagen. och där skrev om våra dagar. Det gick jättebra och efter den lektionen slutade vi. Då följde jag med min andra kompis hem. När jag var hos henne byggde vi ett pussel och kollade på våra mobiler. Efter ett tag så skulle jag cykla hem för att äta kvällsmat. Till kvällsmat åt jag pasta med en slags kycklingsås till.



När jag ätit upp så

tog jag min cykel och cyklade till scoutstugan i nybrostrand för jag skulle ha scouter. Då byggde vi en ställning man skulle kunna ha en tunna på och att man skulle kunna elda i den tunnan. Vi fick börja med att planera hur vi skulle göra allt men de var svårt. Tillslut hade vi byggt en ställning och fått eld i tunnan.



När vi fått eld skulle vi koka en liter vatten på elden och det lyckades vi nästan med. Klockan 20:00 var mina scouter slut och jag cyklade hem.

När jag kom hem var jag tvungen att duscha så jag gick in till vårt badrum och



duschade. När jag var klar böt jag om till min pyjamas och la mig i sängen för att kolla på mobilen och datorn. På mobilen använde jag snapchat för att skicka med kompisar och på datorn kollade jag på netflix och jag kollade då på en serie som heter Jane the virgin. Efter ett tag så lade jag ifrån mig datorn och gick för att göra mig iordning för att sova. Jag borstade mina tänder med en eltandborste och gick på toa. Sedan gick jag och satte min dator på laddning i köket och mobilen på laddning på mitt rum. Sedan gick jag och lade mig för att sova. Det var min dag idag.