

Hej! Nu ska jag beskriva mitt hem med text och bilder.



Mitt hus ligger i Nybrostrand. Nybrostrand ligger i skåne, cirka 15 minuter från Ystad. Jag bor inte speciellt långt ifrån stranden. Det tar ungefär 10 minuter för att gå till stranden från mitt hus. Jag har bott hela mitt liv i detta huset. Mina föräldrar flyttade in tre år innan jag föddes.

Mitt hus är en enplansvilla med vita väggar och gråa dörrar. Vi har mycket vitt och dova färger i huset för att min mamma gillar det. Mitt hus är byggt av trä. Vi har en blandad stil



inuti huset mellan modernt och lite äldre. I köket och vardagsrummet har vi högt i tak men i de andra rummen har vi 2,2 meter högt. Vi har en uteplats på baksidan. Där har vi ett trädäck med utemöbler. Där brukar vi sitta och äta på sommaren. Vi har ett pingisbord på trädäcket också.



Det finns sex rum, två toaletter, ett kök och en tvättstuga i mitt hus. Jag är mest i vårt "spelrum" när jag är hemma. Där tittar jag på Youtube och spelar. "Spelrummet" och köket är mina favoritrum för att jag gillar och spelar med mina vänner när jag har tid och jag älskar och äta mat också.

Därför är det mina favoritrum.

I mitt hus bor min mamma, min pappa och min bror. Min mamma är 54 år gammal, min pappa är 55 år gammal och min bror är 15 år gammal. Min mamma och pappa jobba på handelsbanken. De åker tåg till Malmö och jobbar varje vardag. Min bror går i skolan på Norreportskolan i Ystad.

Jag har ett eget rum. Det är där jag sover i min säng som står i mitt rum. Om jag tittar ut från mitt fönster ut från mitt rum ser jag:

Ut från mitt fönster ser jag mina grannars hus, en rondell med några träd i, rätt så många vanliga bilar och mina grannars mopedbilar. Mopedbilarna får man köra när man har fyllt 15 år. De bilarna är inte så stora. Det får bara 45 km/h så det går inte jättesnabbt. Fast ifall att det skulle fått köra jättesnabbt så skulle det varit många som skulle kroat och skadat sig för att säkerheten på mopedbilar är inte jättebra.



I mitt hus spelar jag tv-spel, tittar på tv, tittar på datorn och sysselsätter mig med olika saker till exempel spelar handboll med min bror och spelar kort.

Vi i mitt hus har inte så många regler hemma men några har vi:

Plocka undan saker när man har gjort något till exempel ätit så måste man plocka undan det efter sig.

När min pappa är hemma får vi inte studsas bollar för att han inte gillar det. Jag vet inte varför han inte gillar det men jag tror det är för att han har hört så många bollar studsas i hela sitt liv för han har varit proffs i volleyboll så har han nog tröttnat på att höra bollar som studsar.

I mitt hus så hjälper jag till med att bädda sängen, plocka undan saker och tömma diskmaskinen.

