

Hej!

Jag heter Aprilia Holmström och är 13 år och går i 6:an. Jag bor i Nybrostrand med min mamma, pappa och mina två birma katter. Jag går på Köpingsbro skola. Där har jag gått från förskolan och ska sluta nu till sommaren.



Mitt alarm går varje morgon 06:20 och då så tittar jag på mobilen i 20 minuter innan ett annat alarm går igång och då går jag upp. När jag har gått upp tar jag på mig mina rosa och fluffiga tofflor. Efter de så går jag in till mina föräldrar och stänger av larmet i huset. Sen går jag ner och börjar göra frukost. Idag åt jag jordgubb- och smultronyoggi



men cornflakes i. Och såklart tar jag ett glas vatten. Efter de så tar jag min frukost och kollar på datorn samtidigt som jag äter min frukost. Sen går jag upp och byter om till mina blåa jeans och vita t-shirt.



Min pappa skjutsar mig i hans vita BMW till skolan idag för att det är corona och han vill inte att jag åker buss. Men ibland så cyklar jag med min



kompis Elice istället.

Klockan 08:30 börjar skolan. Idag är det torsdag så jag går till 14:45. Min första lektion är engelska där vi skriver på en uppgift om ett hus och en affär. Den lektionen slutar 09:10 och sen har jag SO. I SO:n så jobbar vi med lag och rätt. Klockan 09:50 så tar SO lektionen slut och det är rast. På rasten så snackar jag med mina kompisar och vi brukar ofta dansa TikTok även om jag inte är bra. TikTok är en app där du gör danser till korta musiksnuttar. Efter rasten så har jag idrott, då spelar vi brännboll. Sen så ska jag ha bild. På bilden så skissar vi. Vi ska lära oss att rita ögon, mun och näsa. Efter bilden så



ska vi ha lunch. Lunchen idag är lax med kokt potatis. Efter lunchen har jag rast och jag och mina kompisar går runt och pratar. Rasten varar i en halvtimme och efter rasten ska jag ha NO- prov. Egentligen skulle vi ha matte men vi hade ingen annant tid till att göra provet på. Provet handlar om kemi. Jag gör provet på min dator som jag fått av skolan. Vi använder ett program som heter Digiexam, som är ett program för prov. När jag har gjort provet så ska vi ha ett litet glosförhör på engelska. Efter engelska så

slutar jag för dagen.

När skolan är slut så kom min pappa och hämtade mig. Vi körde hem på ungefär fyra minuter. När jag är hemma så äter jag alltid något så fort jag kommer hem. Medans jag äter så tittar jag lite på TV med min pappa och så kollar jag på snapchat. När jag har ätit så går jag och byter om till ridkläder. Jag har en egen häst som jag rider nästan varje dag. Min häst är ett sto på sju år som heter Grace. Hon är brun och ungefär 163-164 cm i mankhöjd.

Min mamma kommer hem vid fyra, halv fem. När hon kom så åkte vi till stallet. När vi kom dit så tog vi in henne från hagen och började borsta henne. Sedan sadlar jag och tar på tränset. Idag ska hon bara gå ett lätt pass så jag rider inte så länge. Jag rider i ett ridhus som är väldigt stort. Jag rider i typ 30 minuter. När jag är klar så tar jag in henne och sadlar av. Jag tar på henne täcke och sen släpper in henne i hennes box så att hon kan få äta kvällsmat. Nu åker jag och min mamma och min pappa hem. När jag är hemma så ska jag gå upp på mitt rum och byta om till andra kläder än ridkläder. Under tiden som jag byter om så lagar min mamma mat. När jag har bytt om så hjälper jag till med att



tömma diskmaskinen och att ge mina två katter mat. Sen ska jag äta och de är spaghetti och köttfärsås. När vi har ätit så dukar vi undan och kollar lite på TV tillsammans. Sen går jag till badrummet och borstar tänderna. När jag har gjort de så går jag upp och lägger mig. Då brukar klockan vara ungefär tio på kvällen. Min katt brukar hoppa upp i min säng och sova där med mig. Och sen somnar jag!