

# Mitt hem

Selma Nilsson Kohnke

Jag bor hos mamma det mesta av tiden. Men jag bor hos pappa varannan helg. Jag har fotat min mammas hem. Vi bor i ett svart radhus. Jag bor med min Mamma (Christine) och min bonuspappa (Micke). Jag har bott där hela mitt utom när jag har varit hos pappa.



Vi bor som sagt i ett svart radhus i Köpingsbro. Köpingsbro är en lite by kan man säga utanför Ystad. Vi har tre rum och kök, vardagsrum, två toaletter och tvättstuga. Jag har ett eget rum och vi har också ett gästrum. I gästrummet brukar mina systrar sova i när de kommer över, För de bor i malmö.



På den här bilden har jag inte städlat mitt rum men ungefär såhär ser det ut. Jag har ett vitt skrivbord och en vit garderob, jag har också en byrå där jag har min tv på. Jag har snedtak och trägolv. Mina väggar är vita och ja har också ett kaminrör som är svart för

vi har en kamin nedanför mitt rum. Vi har också en trädgård. I trädgården har vi växter, växthus och vår utesoffa. I växthuset har växter och vi brukar även äta där ibland. Mamma och Micke älskar växter så vi har typ växter i hela trädgården. Vi har inte så modernt hus vi har mer gammal stil.





Så här ser det ut utanför mitt rum. Jag ser husen mitt emot och vårt garage och våra bilar. Man ser också en asfalterad väg som bilar brukar köra in i när de ska lämna av saker till sina hus som t.ex när man har köpt en säng eller något brukar bilar köra in där. På morgonen är solen uppe på min sida. Så mamma brukar rulla upp rullgardinerna så jag ska vakna lättare.

Hemma gör jag inget speciellt kollar på mobilen, pluggar, är med kompisar, äter och sover såklart.

Mina favoritställen i huset är min säng och vår utesoffa. I sängen så brukar jag bara chilla, kolla tv, kolla på mobilen och ibland på datorn. I utesoffan brukar jag sitta mer på sommaren och va där med kompisar och prata. Ibland har jag också sovit i utesoffan med mina kompisar.

Vi har inga speciella familjeregler utom att vi använder inte mobilen när vi äter tillsammans och vi väntar tills alla har ätit upp. I hemmet brukar jag tömma diskmaskinen när jag kommer hem om disken är ren och hjälpa till att plocka undan efter maten.