

Jag heter Tilda Bossner och är 12 år och går på köpingebro skola, det ligger i Ystad kommun längst ner i Sverige, i Skåne. Jag har en storebror som heter Oscar Bossner och är 15 år, en pappa som heter Harald Bossner, han är 40 år. Min mamma heter Andrea Bossner och hon är 39 år. Jag spelar både fotboll och handboll, sen så spelar jag också padel med min familj på fredagar.

Jag vaknade av min väckarklocka, klockan 06:35. Jag ligger kvar i sängen i någon minut till bara för att. Efter det så jag tar på mig ett par jeans, en tjocktröja, mitt halsband och lägger mobilen i fickan. Går ut ifrån mitt rum och sätter mig vid matbordet, jag äter frukost med hela min familj. Vi äter gröt med mjölk och socker eller macka, och ägg.

Efter det så går jag ut med vår hund, Stella, i ungefär en kvart, under tiden där så lyssnar jag på ljudbok (Harry Potter) i mina trådlösa hörlurar och skickar med kompisar på discord eller snapchat. När jag kommer hem igen så är klockan 07:30.

07:40 så börjar jag att cykla ner till tågstationen, där emellan så brukar jag packa min väska, borsta tänderna och typ gå på toa.



Från tågstationen tar jag tåget till skolan, 07:58, ibland så tar jag med mig cykeln ibland inte.

Jag har en Pitch Expert 1X Mountainbike från Specialized, en BMX och jag delar en damcykel med min bror och mamma.

Jag kommer in till skolan 08:03 och sitter där och väntar på att skolan ska börja medans jag snackar med kompisar. Klockan ringer 08:30 och vi går in på lektion. På tisdagar så har vi svenska först, vi lär oss om hur det var förr i tiden, sen kemi och sist demokrati timme. Vi slutar tidigt idag, klockan 13:30. Jag sitter i ett hörn längst bak i klassrummet enskilt. På rasterna så spelar jag basket på rasterna med mitt lilla kompisgäng.



Efter skolan så sitter jag och väntar på tåget eller är med kompisar. Jag cyklar hem efter att jag har tagit tåget och sätter mig vid datorn, kollar vilka läxor jag har och om jag kan eller har gjort dem. Om jag har det så brukar jag ringa någon av mina kompisar som är online och spela Warzone, annars spelar jag själv. Warzone, är ett spel som finns på dator, playstation 4 och

xbox. Man är 150 spelare i en runda, målet är att vara den/de enda kvar. Man kan köra lag i en spelare, tre spelare och fyra spelare, det finns ett spelläge som heter plunder, där ska man tjäna en miljon i spelet genom att döda andra i det och öppna lådor som kan innehålla pengar, vapen, skott mm.

Efter ett tag så är det mat och vi äter chili sin carne idag. Efter det så sätter jag mig vid datorn och spelar igen tills jag går och borstar tänderna och lägger mig kl 21:30, efter det så

använder jag mobilen i en stund och skickar till kompisar på snapchat. Jag lyssnar på ljudbok då också, jag har väldigt svårt att sova om det är knäpptyst. Jag brukar kolla på Lando Norris om dagarna, F1 förare och streamer.