

# Människorna i mitt liv

Jag heter Joseph Ash och är 12 år gammal Jag bor i Köpingero som är en liten by i södra Skåne.

I mitt liv så finns det många personer men om jag måste välja tre så är de tre viktigaste min mamma, pappa och min bror.

Vi kan börja med min älskade mamma, hon heter Maria och är 47 år gammal. Jag har ju så klart känt henne hela mitt liv och därför är hon en av de viktigaste personerna i mitt liv eftersom utan henne så hade jag inte levt just nu.

Min mamma bodde i England i något år för att min pappa är där ifrån men när hon flyttade tillbaks till Sverige så jobbade hon som undersköterska i nästan 12 år men rätt så nyligen i April 2017 så bytte hon jobb och nu jobbar hon som barnmorska i Ystad och hon älskar sitt jobb. Jag spenderar mest tid med min mamma efter skolan så tar jag något att äta och så sätter jag mig och pratar med henne och då pratar vi om allt från spel till skoluppgifter. Jag har en rätt så nära relation med hela min familj vilket är skönt för jag kan prata med dem om allt möjligt så de betyder verkligen mycket för mig.



Sen kommer min pappa, han heter Robert är 52 år gammal och kommer från England och har bott i Sverige i 14 år ungefär nu. Han bor med mig, mamma och min lillebror. Jag har ju också känt honom hela mitt liv och är den bästa pappan man kan ha för han är snäll och han förstår en väldigt lätt och kan hjälpa en.

Min Pappa och jag har ungefär samma humor och tycker samma grejer är kul så det är rätt roligt om man hittar något kul så visar man det för honom och så kan vi båda sitta och skratta länge. Med min Pappa så brukar jag titta på fotboll och så pratar jag om fotboll med honom och jag älskar att spendera tid med honom för vi har alltid jättekul tillsammans.

Han jobbar som leverantör på ett möbelföretag och jobbar alltid på vardagarna så jag ser honom för det mesta bara på helgerna.



Och sen kommer vi till min Lillebror Eric som är den mest livfulla killen som finns och är alltid på en och vill göra något med en som t.ex att spela fotboll eller studsa på stusmattan i trädgården, han är nio år gammal och älskar datorspel och fotboll. Jag är alltid med min lillebror om han vill för vi har alltid det kul när vi håller på och springer runt och har oss.

Han betyder världen för mig för jag kan inte tänka mig att vara ensam barn. Det är så skönt att ha ett syskon som man kan vara med dag in dag ut och bara ha det kul med.

Ända sen han kom in i mitt liv 2011 så har han varit riktigt viktig för mig för han får alltid igång mig och är den bästa

