

Min Dag

Hej, jag heter Josefine Nilsson och jag är 12 år och ska fylla 13 den 18 juli. Min mamma heter Camilla och är 40 år och ska fylla 41 år den 8 september. Pappa är 41 år och heter Ronnie, han fyller år den 9 januari. Jag har en storebror som är två år äldre än mig, alltså 14 år och ska fylla 15 år den 5 september. Vi bor i Köpingsbro, längst ner i Sverige (de ligger utanför Ystad). Jag går på Köpingsbro skola, i sexan, så det är min sista termin nu. Min storebror går på norreport, i åttan och norreport ligger i Ystad. Jag ska också börja där efter sommarlovet.

Min mamma jobbar på en mataffär som är en Ica nära här i Köpingsbro, den heter Gema livs. Pappa jobbar som elektriker på Bravida i Tomelilla.

Jag vaknar kl 07.00 av min högtalare. Jag vaknar av musik och låten brukar vara shallow av Lady Gaga och Bridle Copper. Det är jätteskönt att inte vakna av en klocka eller ett alarm. När jag stiger upp så bäddar jag sängen.



När jag har bäddat sängen så går jag och klär på mig och jag väljer oftast jeans med en T-shirt eller långarmad eller hoodie. Jag har alltid ett armband och ett halsband.



Sen går jag och uppför trappan och sätter mig vid matbordet och äter frukost. Jag äter en ljus macka, den heter hönö. Jag har smör och kokt medvurst på. Jag dricker vatten till varje dag. Jag brukar även kolla på netflix samtidigt jag äter, jag kollar oftast på en serie.



Sen går jag ner till toaletten och borstar tänderna med min rosa tandborste och blåa tandkräm.

När jag har borstat tänderna så går jag till mitt skrivbord och sminkar mig lite. Jag lägger mascara, fyller i ögonbrynen och lite highlighter.

När klockan är ungefär mellan 08.10 och 08.15 så tar jag ut min cykel ur garaget och sen cyklar jag till skolan. Ibland har jag följ med någon kompis som också bor i byn.



När jag kommer till skolan så brukar jag sätta min cykel i cykelstället och låsa den. Sen går jag till klassrummet och hänger av väskan och hjälmen på min krock. Sen brukar jag gå ut och snacka med kompisar till lektionen börjar.

Vi börjar lektionen 08.30 varje dag. Vi har lektioner från 08.30 - 09.50, sen rast 09.50 - 10.10, sen har vi lektioner 10.10 - 11.30 eller 12.00, det beror på när vi har rast.

På måndag - tisdag så har vi rast innan lunchen och onsdag - fredag har vi rast efter lunchen. Vi har lunch i en halvtimme från 12.00 - 12.30. Rast har vi också i en halvtimme. När vi har ätit eller haft rast så har vi lektion på måndag och onsdag - fredag till 14.45 och tisdag 13.30. Sen slutar vi.

I skolan så brukar vi använda datorn men ibland använder vi papper och penna eller i en bok.



Mitt klassrum



Mitt kapprum



Min dator



Min välskrivningsbok

När vi äter lunch i skolan får vi väldigt olika mat men jag har valt att ta med min favorit rätt spaghetti och köttfärssås.



På rasterna så brukar jag spela handboll eller dansa TikTok eller kolla på när andra dansar TikTok. När jag inte orkar/inte vill vara med på handbollen så brukar jag sätta mig på bänken som är precis bredvid bänkarna.



Handbollsplanen



Bänken



Här är precis utanför vår dörr in till vårt kapprum.



Här är från andra hållet och mitt klassrum är de närmast den bänken som är längst till höger.

När jag kommer hem från skolan så brukar jag sätta mig vid matbordet och ta min mobil och starta netflix eller youtube och äta mellis.



Innan micron



Efter micron

Det jag dricker brukar variera men de jag brukar dricka är tropisk juice eller vatten. Men det är bara när jag äter mellis inte frukost.

När jag har ätit mellis brukar jag göra mina läxor och de flesta läxor vi har är på datorn.



När jag har gjort alla mina läxor så kollar jag min mobil. Jag brukar kolla TikTok, Snapchat, Instagram, Youtube och/eller Netflix.



TikTok är en app som man lägger upp videos när man filmar sig själv och dansar till en liten del av en låt.

Snapchat är en app som man skickar bilder eller texter till varandra. Man kan göra grupper och lägga ut på en story som alla kan se som man har som vänner.

Instagram är en app som man lägger upp bilder och kan lika varandras och kommentera.

Youtube är en app som man kollar på videos. Man kan göra egna och lägga upp och kolla på när andra lägger upp.

Netflix är en app som man kan kolla serier och filmer.



Jag hjälper oftast till med saker hemma. Det jag brukar göra är att dammsuga (speciellt mitt eget rum), tömma diskmaskinen och fylla den, ta undan tvätt (mest min egen som ligger på tvättmaskinen).



Just nu så håller vi på med att bygga nytt trädäck och jag hjälper till med det. Vi började med att skruva ut alla skruvar.

Jag brukar hänga med rätt så många folk. Jag brukar hänga med Ella, Vera, Elice, Jenny, Olivia, Aprilia, Hanelle och min bror Jonathan och hans kompis William.



På kvällen så brukar jag lägga mig runt kl 22.00. Om jag inte kan somna så läser jag någon bok jag hittar.