

Mitt hem

Hemma hos mamma så är vi 4 stycken och då är det jag som bor varannan vecka hos mamma, bonuspappa Mats, Engla och min mamma.

Vi bor i lägenhet hemma hos mamma i Ystad. Vi bor på andra våningen, vi alla i bostadsrätten har en gemensam källare med varsitt förråd. Vi bor vid Gjuteriet och det finns en liten väg som går in mot området. Vi bor vid havet och det kan vara kallt ibland och när det blåser så kan till och med stänka vatten in till området.

Vi flyttade dit till den lägenheten i Ystad den 1 November 2015 så att vi har bott i lägenheten i 5 år.

Hemma hos oss finns det 4 rum, ett kök, 2 toaletter och en tvättstuga. Vi har också en balkong och den är inte så jättestor men vi har ett bord med fyra stycken stolar. Vi har också en grill och sen har vi lite krukor med blommor. Vi har beställt en ny grill som är svart och den är inte så stor för att vi har ingen stor balkong.



Det är vår tvättstuga och den är inte stor. Sen har vi också vår balkong och den är inte så stor.

Jag ska göra om mitt rum och då ska jag lägga nytt golv, måla listerna, rensa, köpa nya saker kanske.

Jag sover i mitt eget rum och jag har en 120 cm bred säng och den är mjuk att sova i. Jag har en byrå med mina kläder i och det är den vita. Jag har ett skriv/sminkbord, jag har en liten byrå som jag har nu sålänge för att vi kan inte sätta den någon annanstans så att jag har min TV på den. Jag har inte så stort rum så att jag kan inte ha så mycket saker för att då kommer jag inte ha mycket plats och det kommer inte vara fint.



Utanför mitt fönster så ser jag inte så mycket. Jag ser ett litet förråd och det är där man kan slänga sopor och jag ser en liten gräsplätt och lite träd. Jag vill se havet men jag kan inte för att det finns en annan lägenhet som är ivägen för mig.



Det jag gör mest i mitt rum är att titta på min mobil eller så tittar jag på min TV. Jag brukar alltid städa i mitt rum för att jag tycker inte om när det är stökigt så att jag städar eller plockar undan nästan 2 till 4 gånger i veckan.

Min favoritplats i mitt hem är min säng för att den är nice och skön att sitta i.

Regler: Regler som vi har i vårt hem är att man ska sköta om sitt eget rum med att hålla i ordning och städa. Smutsvätten slänger man i korgen i tvättstugan. Ren och torkad tvätt hämtar man i tvättstugan och lägger in i sin byrå/garderob. Disken plockar man undan efter sig och torkar av om man har spillt. Alla hjälps till att handla och laga mat. Vi respekterar varandra och visar hänsyn. Pratar med varandra i god ton. Visar tacksamhet och man ska ha det roligt tillsammans.

Hemma så brukar jag ibland ta disken, plocka undan och det gör jag självvalt men ibland säger min mamma till mig att jag kan ta disken.



De här bilderna är från våra två toaletter och de två första är den stora toan och den sista bilden är på den lilla toaletten.



Detta är bilder på våran hall.



Detta är vårt kök



Detta är vårt vardagsrum



Detta är min storsysters rum.



Detta är min mammas och Mats rum.