

Hej!

Jag heter Olivia Ludorowski jag är 13 år gammal och går på Köpingsbro skola, som ligger i Ystad södra delen av skåne längst ner. Jag hade tänkt och beskriva en helt vanlig dag i min vardag. Det börjar med att alarmer på min mobil ringer 07:10. Jag kollar lite snabbt på mobilen till ungefär 07:15 sen går jag på toaletten och går på toa och tvättar mig. Efter jag har gjort det så går jag och tar på mig.



Jag väljer ett par svarta byxor från min garderob och en lång ärmad tröja som är vit,



militär grön och grå randig.

Efter jag har tagit på mig mina kläder går jag ner från våran vit bruna trappa, och in till köket och tar fram min frukost som är lingongrova med gräslök filadelfia och peppar salami. Jag tar också fram ett glas skåpet och häller vatten i glaset.

Sen sätter jag mig vid bordet och äter mina mackor och dricker vatten, medans jag äter sätter jag igång min mobil och kollar på serie/Youtube, oftast så kollar jag på Jocke Jonna Lundell.



Sen när jag har ätit klart så plockar jag undan efter mig och då har klockan hunnit bli 08:00. Så jag går upp för trappen igen in på toan och borstar tänderna med min blåvita tandborste i ungefär tre min. När jag har borstat klart så går jag ner igen och packar i min dator och några böcker som man behöver ha. Och sen tar jag på mig mina ytterkläder som då var mina svartvita nice skor och min blåa jeansjacka, och jag cyklar ju till skolan så jag tar på mig min turkosa hjälm. Och om jag är själv hemma så larmar jag och låser. Sen går jag ut till min ljusblåa cykel och cyklar till min kompis Evelina. Sen därefter så cyklar jag och Evelina till skolan som börjar 08:30.



Sen när jag är framme i skolan så börjar min första lektion och det är SO och där skulle vi ha en genomgång så vår SO lärare Marika hade gjort en presentation och den handlade om lag och rätt, sen svarade vi på frågor på vår Macbook Air som vi har fått var sin av skolan. Och när man var klar med frågorna om presentationen så skulle man göra klart del ett och två för vi var på del tre idag. Men det var jag redan klar med så jag fick öva på begreppen. Men sen var det rast och då brukar jag gå runt med mina kompisar på skolområdet eller så spelar jag handboll. Men när rasten närmar sig sitt slut så ringer det in och vi går in jag går i 6 C och mitt klassrum är vitt och bänkarna är gråa och höga, stolarna är höga barstolar man säger. Och längst fram så har vi en jätte stor whiteboardtavla. Sen har jag matte och vi räknar bara i matteboken och rättar. Och sen har jag



Tid	Måndag 4 maj
08:00	Läxa, Svenska C
08:10	
08:20	
08:30	Måndag 08:30 - 09:50
08:40	SO 6C
08:50	Mål: Att lära dig om varför människor begår brott och vilka konsekvenser det får.
09:00	
09:10	
09:20	
09:30	1. Genomgång av del 3 s 92-98.
09:40	2. Svara på frågor del 3.
09:50	
10:00	
10:10	Måndag 10:10 - 10:50
10:20	MA 6C
10:30	- räknar på i kap 6, 6:6
10:40	lärdig+ rättar
10:50	Måndag 10:50 - 11:30
11:00	Eng C
11:10	Mål: Öva på att skriva texter på engelska.
11:20	
11:30	
11:40	
11:50	
12:00	
12:10	
12:20	
12:30	Måndag 12:30 - 13:30
12:40	Svenska C
12:50	Mål: Att bli klar med boken i läsgruppen.
13:00	
13:10	1. Arbeta i läsgruppena.
13:20	Läsa klart boken och
13:30	Måndag 13:30 - 14:45
13:40	No 6C
13:50	programmering med år 3
14:00	
14:10	
14:20	
14:30	
14:40	
14:50	
15:00	
15:10	
15:20	



kan



engelska och då skriver vi en berättelse på engelska och den heter The House. Sen hade jag lunch rast och då gjorde jag samma sak. Gick med kompisar och spelade handboll. Sen när rasten var slut så åt vi och det var skinkfrestelse, inte min favorit men helt ok. Efter lunchen så hade vi svenska och där så har vi läsgrupper och jag var med Vera, Liam och Alva och vår bok heter Zero betyder noll som i nolla. Och den läste vi högt i. Och efter den lektionen så hade vi NO och vi hade teknik, där så programmerade vi en drönare och en boll som heter spero. Vi lärde treorna att programmera och det är våra faddrar. Och sen så slutar vi skolan kl 14:45 och då cyklar jag hem och äter mellis oftast maka med vatten eller smoothie. Och då brukar jag sitta framför mobilen och kolla på Snapchat. Och sen så byter jag om till min fotbollsträning jag går i ett lag som heter KIF. efter det så äter jag kvällsmat och jag brukar hjälpa till med att laga maten och sätta i diskmaskinen. Sen går jag och lägger mig kl 22.00

