

## Min dag

Hej, jag heter Mira Westerdahl och jag är tolv år men fyller snart tretton i Oktober. Jag går i 6:e klass i Köpingsbro skola och bor i Köpingsbro som är ungefär tio till femton minuter från Ystad.

På morgonen så vaknade jag kvart i sju för att mamma väckte mig och sa hejdå sen så somnar jag om och har ett alarm på tio över sju och då går jag upp.

När jag har gått upp så bäddar jag min säng och rullar upp min gardin, efter det går jag till toan och borstar tänderna. När jag borstat tänderna så går jag till mitt rum och tar på mina kläder. De kläderna jag hade idag var en gul T-shirt med tryck och en grå hoodie med ett par mörka jeans färgade jeans. Min outfit är ganska basic alltså jag klär mig som de andra typ. Vi tjejer i vår skola klär oss nästan likadant.



När jag är klar med det så går jag ner och ska äta frukost men jag brukar inte vara så hungrig så ibland äter jag inte frukost. Men den här dagen så åt jag smoothie som är gjord på björnbär, hallon och mjölk. Till frukosten så dricker jag mjölk eller vatten men denna dagen drack jag vatten. Oftast så äter jag smoothie till frukost men på onsdagar så brukar mamma vara hemma på morgonen så då äter jag gröt. När jag äter sitter jag vid vårt köksbord och medan jag äter så kollar jag på min dator.



När jag ska ta mig till skolan så har jag Nova, Maja och Selma en grupp på snapchat som vi skriver i och bestämmer att vi ska ha följ till skolan. Vi brukar bestämma att vi ska sticka kvart över åtta och vi börjar halv nio. När någon är klar tidigare brukar vi komma hem till varandra och vi brukar cykla. Just denna morgonen så kom Maja tidigare till mig och vi mötte de andra sen kvart över åtta. När vi kommer till skolan så sätter jag min väska i kapprummet och sedan så går jag ut och är med de andra.



I skolan så har jag olika lektioner, rast och lunch. På onsdagar så är vi på Norreport och har språk men jag fotade inte den dagen. Men först så har jag Engelska och efter det har jag SO och efter det har vi rast i tjugo minuter. Efter rasten så har jag bild med min grupp och efter bilden har vi idrott. När idrotten är slut så har vi lunch klockan tolv och då går vi till matsalen och äter vår lunch. Efter lunchen så har vi rast i trettio minuter och då så brukar vi bara gå runt att prata.

I skolan arbetar vi mycket två och två. På vår engelska i Torsdags morgon så skrev vi på The House 4. Det är en sak vi skriver i skolan nu, vi har ritat fyra lägenheter och så skriver vi om fyra olika familjer/personer i olika kapitel. Vi hade engelska i fyrtio minuter sen bytade vår engelska lärare Sofié med vår SO lärare. På SO:n så hade vår lärare Marika en genomgång om brott till straff. För just nu i SO:n pratar vi om lag och rätt. Efter hennes genomgång hade vi frågor om lag och rätt del två. På bilden så gjorde vi klart saker och la in i alster, på idrotten spelade vi brännboll och mitt lag förlorade. Efter lunchen har jag matematik i en timme och tjugo minuter och då räknade vi i vår mattebok. Sedan hade vi engelska i tjugo minuter till och då hade vi glosförhör. Vi arbetar mycket med datorn i vår skola.

I skolan så varierar de med mat men denna dagen fick vi lax med potatis och sås.



På rasterna så brukar vi vara på konstgräset och sitta där och prata om saker. Dem senaste veckorna har vi prata om hemliga saker och vem vi är kära i och så. Sedan har vi planerat en överraskning till en vän.



Det jag gör framför skärmen är att plugga eller kolla på något program. Och jag kollar på mobilen och då kollar jag på en app som heter Tik Tok och på den appen kan man lägga ut vad som helst olika videor som dansvideor eller när någon sjunger och så vidare. Men

de har policyregler så man får inte lägga ut något sexuellt eller något annat som misshandel och sånt. Det finns for you och follow det betyder att follow är de jag följer så de jag följer deras videor kommer upp där och for you är det bara olika videor.



Efter skolan så är jag med kompisar eller så går jag hem och pluggar. Vi brukar plugga med varandra och denna dagen jag fotade så slutade vi skolveckan på torsdagen eftersom det var 1 maj sedan på fredagen. Så efter skolan så gick vi och handla godis som vi hade efter skolan och sen gick vi hem till en kompis och kollade på tv sedan träffade vi fler och var med dom. När de kompiserna gick så gjorde vi fattiga riddare och kollade Robinson på tv.



Där hemma måste jag hjälpa till annars så får jag ingen månadspeng. De jag brukar göra är: lägga min tvätt i tvätten, tömma diskmaskinen när den är klar, starta diskmaskinen när den är full, hjälpa till med maten och hjälpa pappa där ute med bilarna. Ibland på sommaren så klippte jag gräset och för nån vecka sen så jobbade jag och min bror och Milton hos morfar och tog bort ogräs och fixade till hans trädgård så fick vi 100 kr/h.

Jag umgås med väldigt många men mina närmaste kompisar är. Nova, Selma, Maja, Julia och Jenny. Jag umgås med väldigt många på fritiden men efter skolan så är jag oftast med Maja, Selma och Nova eftersom vi en gång i tiden bodde allihopa grannar men nu

har Nova flyttat och bor en bit ifrån oss men inte jättelångt typ bara tio min från. Men Maja bor bredvid mig och bredvid henne bor Selma!