

Jag tror att mitt liv 2050 kommer vara lite annorlunda för att världen nog har förändrats mycket, kanske att vi kommer på nya saker som genomskinliga mobiler eller ett annat typ av fordon som gör det enklare att resa och är bättre för naturen för om vi inte tar hand om naturen kommer världen kanske inte ens finnas vid 2050. Därför kommer kanske livsstilen vara annorlunda till exempel att maten har förändrats eller hur man bor.

När jag blir äldre så vill jag gärna bo i USA och gå stridspilot officerare programmet på ett universitet och efter det så kommer jag strida i Irak eller något annat land där det är krig och efter det så kanske jag har lite tur och bli inbjuden till thunderbirds vilket är stunt piloter som flyger i olika positioner och flyger mycket nära varandra. Eller vill jag bli sjöofficer och då stridspilot i US NAVY, och då vill jag gärna bli inbjuden till Blue Angels vilket är samma grej som thunderbirds förutom att thunderbirds är US Air Force och Blue Angels är för US NAVY, kraven för att komma in i Blue Angels är att man måste kunna flyga av ett hangarfartyg, ha 1250 flygtimmar i ett jetflygplan, man måste också ha klarat ett uppdrag med en aktiv US NAVY eller Marine corps jet squadron och om du har uppfyllt dessa kraven så kan man söka in till Blue Angels.



När jag blir stor så vill jag bo i USA som jag förklarade innan och då vill jag gärna bo i ett fint hus och förhoppningsvis en vacker fru och ett eller två barn, detta är nog det huset jag mycket mer än gärna skulle vilja bo i.



Men däremot så reser man runt i hela USA när man är en medlem i sådana studentgrupper så jag får ju bo där så mycket jag bara kan.

När jag bli stor så ska jag utmana mig själv och försöka äta något medans jag flyger men annars så kommer jag nog laga pasta med något typ av kött till för att det är riktigt mättande och mycket gott.