

I mitt hus bor jag , Mamma är 42 år gammal, Pappa är 46 år gammal och min lillebror är 10 år gammal. Jag har bott här i 13 år alltså sen jag föddes.



I mitt hus finns det en hall, två sovrum ett kök och ett vardagsrum på övervåningen. Sen har vi en källare med ett sovrum och en tvättstuga med en bastu och dusch. Vi har ett förråd och ett Garage.



Hemma hos mig går man in i en stor hall med klinker och golvvärme. Till vänster har vi ett stort vardagsrum med trägolv, en TV och dvd-spelare och en soffa och en kakelugn.



Från vardagsrummet kan man öppna altandörren och gå ut på altanen. Lite längre fram är det ett stort matsalsbord med åtta stolar där vi äter men vid bordet finns det två hyllor en bokhylla och en hylla med massa glas i. Till höger har vi köket. I köket har vi en spis med spishäll, en mikrovågsugn och en ugn. Vår kyl och



frys är delad men vi har också många skåp. Rakt fram, från hallen, finns toaletten med ett badkar med dusch. De två sovrummen ligger båda till höger efter varandra, ett är mitt och ett är min brors.



Jag har ett sovrum som är mitt eget. I rummet har jag en loftsäng, där skrivbordet finns undertill. En fåtölj, där jag sitter och läser böcker, en tv och mitt Tv spel, PS4 . På en stor kista står en stor bur med mina marsvin. Men min lillebror är mer på mitt rum än hans rum för att jag har PS4.



Utanför mitt fönster ser jag ingången till vårt hus, alltså trappan upp till vår vita dörr. Vårt hus är ett rött tegelhus med en stor trädgård runt om med



mycket växter och buskar. Det finns en liten gräsmatta, där studs mattan står. Där finns också ett trädäck som är rätt så stort.

I mitt hem försöker vi alltid äta kvällsmat tillsammans, annars sitter jag ofta på mitt rum och spelar och mina kompisar är ofta hos mig.

Min favoritplats är nog vardagsrummet, för att det finns en skön soffa och enda stället där man kan se på Tv-kanaler.

Vi har några få regler hemma. Att man säger tack för maten, man säger hej när man kommer hem och hejdå när man går, tack för maten och alla väntar på varandra, tvättar händerna, inte försöka svära. Vi lyssnar på varandra och att man inte säger emot varandra.

Jag måste också sätta in i diskmaskinen och tömma den ibland, städa till mina marsvin och dammsuga mitt rum. Jag dukar bordet och plockar fram frukost och plockar undan.