

# Mitt hem

Hej, jag heter Isak och jag är 13 år. Jag bor i Nybrostrand som ligger i Ystads Kommun i Skåne. Jag bor i ett stort blått och vitt hus med min mamma, pappa, och mina två storasysstrar, vi har också en vit hund som heter Maxi. Jag har bott där i hela mitt liv. När jag inte var född så bodde mina föräldrar i Kåseberga och sedan när de fick mina systrar flyttade de till Köpinge. Senare flyttade de till Nybrostrand och sedan fick de mig så jag har aldrig varit med och flyttat vilket är ganska skönt eftersom det verkar ganska jobbigt att flytta.

Vi har två dörrar till vårt hus, en fin ingång och en groventre. Folk som är på besök brukar gå in genom fin ingången medan mest min familj och nära vänner går in genom den vanliga ingången. Precis när man kommer in genom den vanliga ingången så har vi vår tvättstuga direkt till vänster. Sedan om man går rakt fram har vi vårt kök. Om man istället går till höger istället för rakt fram till köket så kommer man till vår toalett och sedan om man går till höger så finns mitt rum och till vänster om mitt rum finns mina föräldrars rum. Om man går vänster istället för mot mitt rum så är mina systrars rum där bredvid varandra. Om man fortsätter kommer man till vardagsrummet, det är väldigt högt i tak där och det är väldigt stort. Sedan finns det en gång som går från vardagsrummet in till köket. Från köket kan man även gå ut i vårt uterum.



I vårt hus finns det sammanlagt 10 rum om man räknar med kök, tvättstuga, mitt rum, mina systrars rum, mina föräldrars rum, vardagsrum, uterum och våra två toaletter.

Jag sover i mitt eget rum. Och i mitt rum har jag en dator setup och det tar upp ganska stor del av rummet. Jag har även två stycken hyllor där jag bland annat har boxar saker då jag går på boxning och bilar då jag är väldigt intresserad i bilar.

I mitt rum har jag två stycken fönster ett som riktar mot ingången till huset och genom det kan jag se när det kommer folk. Jag kan också se garaget från det fönstret och en bit av vår trädgård. Genom det andra fönstret ser jag ut från vårt hus och utanför vårt hus finns det en stor äng och även en stig så jag ser när det kommer folk.



Hemma brukar jag oftast spela dataspel eller redigerar videor till en youtuber, gör läxor eller boxas i garaget då jag har en boxningssäck där. Annars är jag mest ute med kompisar eller är på träning.

Min favoritplats är nog vid datorn då jag lägger ner väldigt mycket tid där. Som sagt jag spelar mycket där men jag redigerar även till en youtuber som jag får betalt för. Annars är det i garaget där jag boxar på säcken eller skruvar med cykeln. Jag gillar också att skruva med datorer.



Hemma får vi inte ha skor inomhus eftersom det blir väldigt smutsigt på golvet, vi måste sätta in våra tallrikar i diskmaskinen, tömma diskmaskinen och gå ut och gå med vår hund. Jag och mina systrar brukar turas om att göra det.

Hemma hjälper jag till lite då och då som t.ex jag rensar ogräs mellan plattorna, klipper gräset, städar bilarna, tvättar fälgarna till bilarna och jag byter hjul på bilarna när det behövs. Jag tycker inte det är så jobbigt att göra sysslor utan jag tycker bara att det tar tid är ganska tråkigt men det måste göras.

Hemma hos mig går man först genom en grind för att komma in i trädgården. Utanför uterummet har vi ett trädäck där vi har solstolar. Sedan kan man gå en stig för att komma till

fin ingången och stig till den andra dörren.

