

Min dag

Hej! Jag heter Adam Nelsson och bor i Nybrostrand, Ystad kommun i södra Skåne.



Jag vaknar oftast klockan 06.45 och har sovit 8 timmar. Jag sätter alarmet och om jag inte vaknar väcker min pappa mig från mobilen. Jag väljer oftast vita tröjor och strumpor och mörka jeans när jag ska klä på mig kläder. Jag äter oftast en macka och ibland en skål med mjölk och flingor om jag känner mig hungrig. Jag dricker äppeljuice och vatten till frukost. Efter jag har ätit frukost så går jag upp och borstar tänder och tar vax i håret. Jag tar vax i håret för att jag tycker det är snyggt och det slätar till håret.

Jag cyklar till skolan klockan 08.05 och kommer dit 08.20. Jag cyklar dit för att jag tycker det är skönare att cykla hem än att ta bussen hem.



I skolan så varierar det vad vi gör från dag till dag. På måndagar börjar vi med engelska och sen har vi matte. Vi har rast efter matten och sen har vi NO tills rast igen och efter rasten har vi lunch och efter det har vi SO. Just nu på SO:n har vi lag och rätt. Efter det har vi svenska och har oftast välskrivning och vi har bok grupper.

Jag arbetar oftast själv för att jag tycker det är skönare att inte ha någon som pratar med mig för att ibland kan det vara störigt men det är även roligt och ha någon som pratar med en själv.



I skolan brukar vi få två maträtter en normal rätt och en vegetarisk rätt. Jag äter oftast den normala men ibland äter jag den vegetariska om jag inte tyckte den normala var speciellt god. De bästa maträtterna enligt mig skulle vara potatisbullar, spaghetti och köttfärssås och tacos.

På rasterna brukar jag vara med kompisar och mest gå runt och prata om saker vi har gjort eller något annat. Vi brukar mest vara vid gungorna på vår skola och antingen sitta på de eller bara sitta på någon bänk och prata. Vi spelar också basket på rasterna.



På datorn i skolan brukar vi mest skriva uppgifter och just nu håller vi på med en engelska uppgift som heter "The house" där man skriver om ett hus där man också skriver om fyra personer som bor i huset och hur de har det i huset. Vid min dator hemma brukar jag spela spel som minecraft som är ett spel där du bygger saker men du kan också spela med vänner och bygga saker med de och överleva.

Efter skolan cyklar eller tar jag bussen hem och antingen är hemma vid datorn och om jag inte är hemma vid datorn är jag ute med kompisar och cyklar runt i Nybrostrand där jag bor. Jag går och lägger mig klockan 21.00 på kvällen.





Jag hjälper till hemma ibland som att hjälpa till att göra mat eller hjälper min pappa i trädgården som att rensa ogräs eller hjälpa till att plocka upp grenar som har fallit av träden från vår gräsmatta.

Jag umgås med mina kompisar och ibland kan jag vara med min pappa. Min pappa jobbar ganska länge så man har inte jättemycket tid att umgås med honom. Om jag umgås med min pappa så gör jag det mest på helgen.