

Mitt Hem

Hej! jag heter Joseph och är 12 år gammal och jag lever i året 2020 och jag ska visa hur mitt hem ser ut just nu.

Jag bor i mitt fina gråa hus med svart tak, Jag bor med min mamma Maria, min pappa Robert som egentligen är från England så jag är halv engelsk men nu är han en svensk medborgare och så bor jag med min lillebror Eric. Mamma är 47 år gammal



pappa är 51 och Eric är 8 år gammal.

Jag bor i en liten by som heter Köpingsbro och ligger väldigt långt söder i Sverige och jag går även i skolan där. Jag har bott i mitt hus hela mitt liv och är glad över att jag inte har behövt flytta överallt utan att kunna bli van vid mitt hus och älska att spendera tid där med min familj. Huset är rätt så stort med tre våningar, det är grått på insidan men är mycket vitt på insidan.

Det är rätt så nyrenoverat, Vi renoverade utsidsidan och de flesta rummen 2011 och då målade vi det grått på utsidan och vitt på insidan så som det är nu förutom att just nu så håller vi på att renovera vårt kök som är klart om någon vecka.

Jag har mitt rum på ovanvåningen, Man går upp för trappan så är det precis bredvid en till vänster och om man går till vänster och vänder sig lite så är min garderob där, Jag spenderar mest tid på mitt rum och när jag är där ligger jag oftast i min säng eller min soffa och tittar på mobilen eller spelar på min TV.



Eller om det är lite varmare och finare ute så spenderar jag mycket tid ute i vår fina trädgård och där är jag mycket på sommaren och spelar fotboll med min pappa och min lillebror eller så hoppar jag på studs mattan med dem eller till och med spela basket och vissa år så sätter vi upp poolen och då är jag där mycket men i år tror jag vi ska ha en jacuzzi som man kan vara i på kvällarna för att det är varmt o skönt.



En jacuzzi är som en liten pool som är väldigt varm och har ofta bubblor i vattnet.

Det finns fem rum och kök i mitt hus mitt rum, Erics rum och mamma och pappas rum och sen ett vardagsrum där mamma och pappa alltid är och tittar på TV i vanliga fall men nu håller de på med köket och sen ett litet sorts vardagsrum med en soffa där min lillebror ofta sitter med kompisar och spelar.



Mitt favoritställe i mitt hus att vara på är mitt rum för att det är så lugnt där och man hör inte mycket ljud utifrån och så har jag en fin utsikt över byn, det är också där jag spenderar mest tid om dagarna vilket som betyder att jag inte hjälper till hemma, Innan så dammsugade jag alltid men nu har vi skaffat en robotdammsugare som heter Bob.

Vi har inte så många regler i vårt hus utan det mesta är rätt fritt men såklart vi får ju inte gå runt och slå varandra men när det gäller skärmtid och sånt så finns där inga regler som man måste följa och det är rätt skönt egentligen för att jag vet att jag får göra ungefär det jag vill.

Ja... ungefär så ser det ut hemma hos mig år 2020.