

## Mitt hem

Jag bor i Köpingsbro i ett ganska så stort hus. Taket på mitt hus är svart och själva grunden på huset är vitt tegel. Vi är tre stycken i min familj och det är jag Evelina, mina föräldrar min mamma Anja och min pappa Andreas. Jag har inga syskon. Men jag önskade att jag hade en storsyster eller storebror.

Jag har bott i samma hus hela mitt liv så i 13 år har jag bott i Köpingsbro. Jag gillar Köpingsbro väldigt mycket för att man har nära till alla kompisar och det är en väldigt lugn by.

Hemma hos mig finns det 5 rum vi har ett vardagsrum, tv rum, två stycken sovrum och ett kontor. Vi har även två stycken toaletter och ett kök. Så totalt har vi 8 rum, men det är ganska så stora rum.

Jag har ett eget rum som jag sover i och där jag och mina kompisar brukar va i. Jag har en 140x200 säng som jag sover i. I mitt rum har jag inte jätte mycket möbler men jag har en garderob, skrivbord, byrå och en säng.



Dörren in till mitt rum Det första man ser Skrivbordet och byrån och min stol kiwi



Min garderob med belysning Sängen jag sover i

När jag vaknar på morgonen vaknar jag med huvudet rätt framför fönstret på mitt rum. Genom fönstret ser jag, våran uteplats, ett körsbärsträd, ett päronträd, massor med buskar, vårat svarta staket och solstolar.



När jag är hemma i mitt hus så brukar jag titta på Youtube på tven, göra läxorna (plugga), jag brukar gå ut och spela fotboll med kompisar. Min favoritplats i mitt hus är mitt rum och tv rummet.



Min favoritplats i huset



Sätter på chromecast    Tittar på youtube nu

Vi har några regler i mitt hus. Jag måste gå och lägga mig senast 21:30-22:00 på vardagarna, hålla i ordning på mitt rum, sätta undan efter sig när man har ätit klart och inga mobiler vid matbordet när vi äter.

När jag har kommit hem från skolan och pluggat och gjort alla läxor klart så brukar jag hjälpa till hemma. Jag brukar hjälpa till med att laga mat ibland till exempel tacos, dammsuga mitt rum och sätta in i diskmaskinen.

