

# Min dag

Hej jag heter Isak och jag är 13 år. Jag bor i Nybrostrand som är i Ystad kommun i Skåne. Jag går i skolan på Köpingebro skola som ligger i Skåne.



På morgonen brukar min mamma väcka mig klockan 07.00. Jag är ganska morgontrött så jag brukar ligga kvar i sängen och lata mig. Min pappa är inte hemma eftersom han har åkt till jobbet tidigare på morgonen. Min mamma åker till jobbet klockan 07.20 och då brukar jag gå upp och ta på mig kläder. Jag brukar oftast ta vanliga jeans och någon tröja som passar samt en hoddie över tröjan. Efter att jag har klätt på mig kläderna går jag och äter frukost. Jag brukar äta mjölk med flingor eftersom det är gott. Efter att jag har ätit klart så går jag och borstar tänderna och sätter vax i håret. Har jag tid över så brukar jag sitta med mobilen innan jag går till bussen.

Klockan 08.00 går jag till bussen då bussen kommer klockan 08.10. Mina kompisar brukar vara där runt den tiden också så vi brukar stå där och snacka massa skit innan vi stiger på bussen.



Skolan börjar klockan 08.30 så jag är där lite innan skolan börjar, då brukar jag och mina kompisar mest gå runt och snacka med varandra. Oftast om spel eftersom vi alla spelar ganska mycket men även om andra saker.

På måndags morgonen börjar vi med matte vilket inte är mitt favoritämne direkt men det är inte så tråkigt ändå så det brukar gå bra. I skolan använder vi mycket datorer då vi har nästan alla uppgifter och inlämningar i classroom. I matte har vi ju såklart en mattebok så den har vi inte på datorn än men kanske man får det i framtiden, vem vet?



I skolan äter vi klockan 12.00 varje dag måndag till fredag. Maten vi får i skolan är god och är riktigt bra om man jämför med andra skolor runt om i världen och i vissa länder får man inte ens skolmat.

På rasterna brukar jag och mina kompisar mest gå runt och snacka, men ibland händer det att vi spelar basket eller hittar på något annat att göra. På vår skola har vi en jätte stor skolgård där vi har två stycken lekplatser, en bandyrink, en basketplan, en tarzanbana och en löpbana som går runt en fotbollsplan.



Hemma brukar jag spela när jag inte har annat för mig och då brukar jag spela många olika spel men just nu så spelar jag mest Assetto Corsa som är ett bilspel som jag spelar med ratt och det är skitkul för att det känns som att man kör med en riktig bil, till ratten har jag även byggt en egen handbroms av en kontroll och lite plankor. I spelet brukar jag drifva med mina kompisar eller köra vanlig racing eller rally. Jag spelar också andra spel som t ex Rocket League eller Call Of Duty Warzone som också är riktigt kul.



Vi slutar klockan 14.45 alla skoldagar förutom på tisdagar då vi slutar 13.30 efter skolan brukar jag gå hem och äta någonting och sedan går jag antingen och lägger mig i sängen och kollar mobilen eller så är jag ute och cyklar med mina kompisar. När klockan är 17.00 och jag har gjort mina läxor så får jag börja spela på datorn. Onsdagar och fredagar tränar jag boxning, men just nu så tränar jag onsdagar och torsdagar på grund av corona som är ett nytt virus som smittar. Så vi måste träna ute som jag gör på onsdagar och då är det bara en gång i veckan. Men på torsdagar så brukar jag träna med några kompisar i hans pappas lokal som han har i Ystad. Det var även han som gav Armand Krajnc sin gamla lokal men den har sorgligt nog brunnit ner eftersom det var någon som kastade in ett brinnande föremål genom fönstret. På hyllan på bilden nedan har jag en avbildning av en gammal boxare som det bara finns 200 av i världen, man kan också se boxarlindor på hyllan.



Hemma så hjälper jag till ganska mycket, mest i trädgården då jag brukar klippa gräset och rensa ogräs mellan plattorna. Jag brukar också tömma diskmaskinen som jag och mina systrar brukar turas om att göra. Jag brukar också byta hjul på mina föräldrars bilar vilket jag tycker är väldigt roligt då jag är väldigt intresserad i bilar.



Jag umgås med mina vänner mycket på fritiden. Ibland pratar vi med varandra när vi spelar genom discord eller så är vi med varandra utomhus. Jag umgås med folk som är runt min ålder, vissa yngre och vissa äldre och vi är bra vänner allihop.

Mer än att spela på datorer så tycker jag även om att pilla och skruva med datorer. Jag har t ex satt in två hårddiskar i min dator och två stycken nya ram minnen. Jag har även hängt in en doftgran i datorn. Som ni ser på en av bilderna står det en annan dator bakom min vänstra skärm eftersom jag håller på att fixa den eftersom den fått flertal datavirus. Sedan på kvällen går jag och lägger mig klockan 22.00.

