

## Människorna i Mitt liv

Jag ska skriva om tre personer i mitt liv som jag gillar väldigt mycket. Jag har valt och skriva om min mamma, Catarina, 54, min pappa, Lars, 55 och min bror, Jacob, 15. Min mamma och pappa jobbar i Malmö och min bror går i skolan. De betyder väldigt mycket för mig. Jag kan prata med de om allt möjligt kul, tråkiga saker och saker som ibland kan vara lite jobbigt. Jag träffar dem varje dag för att vi bor tillsammans.

Jag gör allt det dagliga tillsammans med dem som äter frukost, lunch och kvällsmat när vi inte är i skolan eller när mamma och pappa är på jobbet. Mamma och pappa kör mig till träningar och ibland skolan. I bilen brukar vi lyssna på musik och prata. De kör mig till mina aktiviteter såsom fotbolls- och handbollsmatcher, turneringar och de kör mig till kompisar och hämtar mig därifrån. När vi är på turneringar så bor jag med mitt lag men mina föräldrar är där och tittar och hejar på mig. Ofta brukar bara någon av mina föräldrar vara iväg med min bror på någon turnering eller något liknande så att bara en av de kan vara med mig. Vi ibland gör vi små utflykter t ex åka och fika. Någon gång har vi gjort åkt och paddlat kanot på helgen.

Jag älskar massage så min pappa masserar ofta mig på kvällarna. Jag tycker massage är jätteskönt.

Vi brukar åka tillsammans till vänner och umgås med dem, äta gott och snackar. Vi har inte så stor släkt så när någon fyller år så brukar de vara med.

Vi reser tillsammans. Vi brukar åka skidor ofta, nästan vart år. Jag tycker det är jättekul och åka skidor speciellt när jag åker snabbt. Vi brukar också åka skidor med folk mina föräldrar känner sen de var yngre. Vi brukar åka skidor i Österrike. Vi har varit på solsemestrar också. Vi har varit i Italien någon gång. Jag och min mamma har varit på Mallorca också. Då har vi bott hos min pappas syster som bor där. Hon bor en liten bit ifrån stranden så vi åker bil till stranden. Sen är vi på stranden tills senare på eftermiddagen och vissa dagar var vi kvar på kvällen och åt där. Någon gång har vi åkt till min pappas gamla lagkamrat och ätit på hans restaurang. Vi hade tänkt att åka dit denna sommaren också men på grund av Coronaviruset så kan vi inte det.

Jag och min bror gör hyfsat många saker tillsammans. Vi spelar basket, bordtennis, Playstation, volleyboll och så brottas vi ibland. Men jag och min bror har rätt många saker gemensamt inom sporter t ex att vi gillar bollsporter, har boll i oss och vi är rätt duktiga på det.