

## Människorna i mitt liv

Mina viktigaste människor i mitt liv är min mamma, min pappa och min bror Jonathan, även kallad Jonte.

**Mamma** heter Camilla och är 41 år. Hon fyller år den 8 september och vi åker ibland på resor då. Hon föddes år 1979.

Hon jobbar i en Ica nära butik i Köpingsbro som heter Gema livs. Hon jobbar i charken (köttdisken). Hon jobbade i en fiskbil innan i Ystad, men hon bytte sen. Hemma så brukar mamma laga mat (när hon är hemma), städa och slappa i soffan. Jag och mamma kollar på en serie som heter Pretty Little Liars, vi brukar kalla den Pll, jag tycker att de är jättemysigt att sitta i soffa/sängen och kolla på det med henne.

Mamma betyder jättemycket för mig. Jag kan berätta allt för henne och alltid vända mig till henne. Jag hade inte klarat mig utan henne.

**Pappa** heter Ronnie och är 41 år. Han fyller år den 9 januari och vi åker ibland på semester då. Han föddes år 1979.

Han jobbar på Bravida i Tomelilla. Pappa har alltid jobbat där sedan jag föddes. Men det hette Lindstens innan, men sen köpte andra upp det och då blev det Bravida. Han jobbar som elektriker.

Hemma så jobbar han där ute för de mesta eller lagar mat (när mamma inte är hemma). Jag hjälper honom ibland.

Pappa betyder jättemycket för mig. Även fast jag kanske inte alltid går till honom så älskar jag honom. Jag hade inte klarat mig utan honom.

**Min bror** heter Jonathan och är 14 år. Han fyller år den 5 september och då blir han 15 år. Han föddes år 2005.

Han går i skolan i Ystad, skolan heter Norreport och han går i åttan. Han ska börja i nian efter sommarlovet.

Jag gör lite saker med honom, men han hjälper mig med läxor, vi skrattar, vi kollar tv och massa annat.

Min bror betyder jättemycket för mig. Även fast jag kanske inte alltid går till honom så älskar jag honom. Jag hade inte klarat mig utan honom.

