

Min dag

Hej! Mitt namn är Jennings Tuveesson jag är 13 år gammal jag bor i utanför Köpingsbro och jag går på Köpingsbro skola i köpingsbro. Köpingsbro ligger i Ystad Kommun i södra Skåne. Min familj består av min far Ola Tuveesson och som är 44 år gammal Just denna vecka så har min pappa börjat jobba hos vår granne som är lantbrukare. För att min far har inget att göra på sitt andra jobb han jobbar i vanliga fall på Abbekås åkeri och kör lastbil, Min mor Anne-may Tuveesson som är 44 år gammal hon jobbar på länsstyrelsen i kristianstad, Min stora syster Yasmine Tuveesson som är 15 år och går på västerport, Jag som mellan barn och min lillebror John Tuveesson. Som går på Köpingsbro Skola.

Idag Måndag den 4:de Maj vaknade snabbt med solen i ögonen kl var ungefär 07.00. Jag ligger kvar i sängen en stund typ fem minuter och tittar på mobilen sen går jag upp och tar på mig en röd piketröja och ett par mörkblåa jeans och en svart tjocktröja.

Min far han kallar på mig att jag ska gå ner och äta frukost. Sen går jag ner och äter min ost bulle med smör och ost med ett glas äppeljuice.

Sen så sitter jag och pratar med min far. Vi bestämmer att vi måste klippa vårt gräs efter skolan.

När vi har pratat klart jag och min far så är kl 07.30. Så jag reser mig upp och går och ställer mitt glas vid bredvid diskmaskinen och säger tack för maten. Jag går till vårt badrum och borstar tänderna i en minut och går på toaletten.

Kl är nu 07.35 och min buss kommer 07.50 så jag går ut från badrummet och går och sätter mig i våra soffor och sitter och kollar på mobilen. Efter en stund så kollar jag vad klockan är på min mobil och då är den 07.48 och då börjar jag klä på mig. Det jag tar på mig är en svart vår/sommar jacka och ett par mörkblå skor. Under tiden jag klär på mig så kallar jag på min lille bror.

Jag går ut till bussen som stannar utanför vårt hus och hoppar på vår buss med min lillebror. Vår busschaufför Thomas säger godmorgon glatt och jag svarar godmorgon.

Sen när jag kommer till skolan kl 08.00 så går jag in i vårt kapprum och sitter och

väntar tills vår lektion ska börja och den börjar kl 08.30.

Skoldagen börjar med att vi har engelska och vi ska fortsätta arbeta med vår engelsk uppgift som heter huset. Efter Engelskan har vi matte och på matten ska vi bara jobba klart i matteboken kl 09.10-till 09.50. Då har vi rast efter vi har haft rast så ska vi ha no och programmera med 3:orna från 10.10-11.30 och då har vi rast till kl 12.00 sen ska vi äta mat och idag ska vi äta panerad fisk. Efter vi ätit klart är kl 12.30 då har vi SO, då ska vi ha en genomgång och jobba med frågor till presentationen sista lektionen kl 13.40- 14.45 har vi svenska och vi ska läsa klart vår läsgrupp bok och en välskrivning

Sen tar jag bussen hem från skolan och den stannar på samma plats som innan när han hämta oss. Jag går in i vårt hus tillsammans med min lillebror. Jag går in och hänger av min gråa väska.

Denna veckan har vi 2 läxor och dom är jag klar

Min far kommer in och frågar om jag vill gå ut och hjälpa han med gräsklipparna. Jag säger "ja, jag kommer ut jag ska bara byta om."

Jag byter om och tar på mig en en annan tjocktröja som är marinblå som jag brukar ha på mig när jag är där hemma och jag tar ett par mig ett par arbetsbyxor som är reflex gula och svarta.

Jag går ut och letar upp min far, han står utanför verkstan och pratar i telefon. Han viskar till mig och säger "Du kan gå och putta hitt gräsklipparna". Jag svarar med ett glatt "japp" och går raskt till vår maskinhall som vi har gräsklipparna i och börjar putta vår gula gräsklippare. När jag puttad dit den så har min far lagt på och går och plockar till sig verktyg som han tror att vi behöver för att byta batteri och klipper knivar.

Efter vi bytt batteri på den gula gräsklipparen så måste vi också fixa vår röda gräsklippare så min Far han spänner till batteripolerna medan jag går och börjar putta ditt vår röda trädgårdstraktor som vi ska byta knivar och batteri på. Det går enkelt att byta inga problem.

Jag ska köra och klippa med vår gula gräsklippare. Jag behöver bara fylla på bensin och kolla oljan. Oljan ser fin ut lagom mycket är det på. Efter jag fyllt på med bensin så hoppar jag upp och sätter mig och vrider om nyckeln så startar den direkt. Börjar klippa utanför vår verkstad där vi har en liten gräsmatta inte superstor men där är gräs och det behövs klippas där är lite klurigt att klippa för vi har en huggare till vår traktor och en gammal vagn som jag behöver klippa så nära jag bara kan och det

kan vara lite svårt att komma till överallt men det går bra . Klipper klart allt det gräset där sen så köra jag vidare till vår nästa gräsmatta som är lite större. Jag klipper nog runt träd och andra växter. Klipper också där utan några större problem.

Det tar ganska lång tid att klippa gräset. kl är 17.30 och det är tid att gå in så jag kör in och ställer gräsklipparen i vår maskinhall stänger och låser portarna där. Och går in då är maten precis klar så jag går bara in och tvättar mina händer sen går jag och sätter mig och äter. Vi ska äta grillat kött med kall lohmanders bea sås, kokt potatis, och grillade grönsaker allt det tillsammans blir supergott. Kl 20.30 så har jag borstat mina tänder och sen ska jag gå och lägga mig. Läger mobilen i fönsterkarmen på laddning. Och somnar rätt så med det samma.



Detta är vad gör bakom skärmen när jag inte gör läxor.
Just på denna bild tittar jag på youtube

Detta är en bild vad jag åt till frukost. Denna Dagen





Detta är när jag klipper vår stora gräsmatta med vår gula gräsklippare