

Mitt hem

Jag bor med min lillasyster Wera min pappa Yosef och min mamma Jenny. Vi har bott här i 8 år och vårt hus är över hundra år gammal. När vi köpte det så behövde vi renovera det.



Det tog 3 år innan vi hade renoverat hela fasaden och allt annat och nu håller vi på att renovera garaget så att jag kan få mitt eget rum och en bättre verkstad. Vårt hus är ett stort hus med tegeltak.

Det är gult och beigerosa. Vi har en stor trädgård och ett garage. Vi har ett stort gigantiskt valnötsträd med en gunga i. Vi har ett växthus där vi kan äta mat och odla tomater i.



Det finns 7 rum i mitt hus.

Jag sover på övervåningen och jag delar rum med min syster. Utanför mitt fönster ser jag ett stort valnötsträd.



I mitt hem så leker jag i trädgården spelar och gör läxa.

Min favoritplats är framför dator för att det är en bekväm stol man kan ta och spela och man kan kolla ut genom fönstret på

solnedgången.

I mitt hus så måste alla hjälpa till, man får inte kolla på film eller spela om man inte har gjort läxan eller om rummet inte är städat.

Jag hjälper med att ta ut ur diskmaskinen, tar fram och dukar när det är mat, dammsugar och städar.