

1. Min dag

Jag vaknar kl 6.45 av min väckarklocka. Jag tittar på mobilen tills 7.05. Sen går jag in på mitt rum och klär på mig. Jag klär på mig jeans, strumpor, oftast en blå tröja och en hoodie. Efter jag har klätt på mig så går jag ner och äter frukost. Jag äter bohuskaka med ost och skinka och jag dricker äpplejuice och ibland mjölk

Om jag har tid över så tittar jag på mobilen tills 8.00 och då går jag till bussen. Om jag stöter på någon kompis på vägen så går jag med dem till bussen. Om jag kommer till bussen innan den har kommit så pratar jag med kompisar tills bussen kommer.



Bild på vårt klassrum

Jag går på Köpingsbro skola som ligger nära Ystad i södra Sverige. Skolan börjar 8.30. När jag är i skolan så är jag med kompisar på rasterna och jag jobbar mest på datorn annars så jobbar jag i matteboken etc. Jag har raster 9.50/10.00 och 11.30/12.30. På 10-rasten så har vi rast i 20 min och på lunchrasten så har vi rast i en halvtimme. Jag gillar inte så mycket maten i skolan men det blir ibland god mat i skolan. Vi går i skolan till 14.45/13.30. På rasterna så spelar jag antingen basket eller pratar med kompisar.

Bilder på basketplanen och utanför vårt klassrum



När jag är hemma så spelar jag på datorn eller spelar på min trombon.
Bild på min dator.

Jag brukar hjälpa till hemma för att vi är ofta hemma själva. När jag hjälper till så gör jag ofta mat men ibland diskar jag också.

Jag brukar inte umgås med många förutom på helgen men jag pratar med många på discord under veckan. På tisdagar och onsdagar så har jag orkester och trombon lektion.









Bild på vårt vardagsrum, min dator, mitt rum och min trombon.

På onsdagar så tar jag tåget in till ystad från köpingebros tågstation och på tisdagar tar jag bussen från nybrostrand. På onsdagar, fredagar och söndagar duschar jag.