

Människorna i mitt liv

De tre viktigaste personerna i mitt liv är Selma, Maja och Nova. Det har alltid varit vi fyra, det började med att jag och Maja har känt varandra hela livet sen vi föddes för våra mammor är bästa vänner. När vi började förskolan så var jag bara med Maja på raster och så, sen en gång så var Maja med Selma istället en rast så jag letade efter henne och så var hon med Selma så jag var med dem. Selma var bästa kompis med Nova så Nova och Selma var också hela tiden så tillslut så blev det bara vi fyra.



De betyder riktigt mycket för mig - nästan allt. Vi har riktigt roligt ihop och vi är alltid tillsammans efter skolan och då så skrattar vi alltid tillsammans. Jag har alltid funnits där för dem och de för mig. Det var en period där Selma började hänga med andra och slutade vara med oss och då var det bara jag, Maja och Nova. Eftersom jag, Maja och Selma bor grannar så stötte man på dem utanför husen ibland. Jag brukade vara med Selma efter skolan ibland ändå men Maja och Nova var inte det. Så de tre tappade kontakten men jag och Selma skickade fortfarande meddelanden och var. Sen en gång så var jag med Maja så frågade vi Selma ifall hon ville vara med oss och de ville hon. Så vi var och det blev som innan så då blev det vi tre igen och sen så frågade vi Nova ifall hon också ville vara med oss och de ville hon så vi började vara alla fyra igen och nu är det som vanligt.



Nova



Selma



Maja

Det vi brukar göra tillsammans är: Plugga, baka, spela fotboll, vara ute och cykla och mycket mer. Maja kan bli väldigt enkelt irriterad så vi brukar reta upp henne och då blir Maja riktigt arg så en gång startade hon en riktig fight, hon började sparka på Selma och slå henne. Selma bara skrattade medans Maja höll på att sparka och slå. Jag och Nova brukar oftast bara stå bredvid och kolla på och gapskratta. Maja är skit rolig när hon är arg hon bara skriker och börjar slå och sparka folk. Vi har nog sovit över fyra gånger bara den här månaden! Vi sov ensamma hemma hos Novas mammas lägenhet. Dagen efter åkte vi till emporia och handlade saker! När klockan var 20:54 så kom Maja på att hon ville ha en läsk så då fick vi springa till coop för de stängde 21:00 så vi sprang dit och kom när klockan var 20:58 så kom vi ut exakt 21:00 från affären. Innan det var vi ute och gick och gick till en skola och spelade fotboll och då hade vi matavfallspåsar på huvudet...



Vår egna tårta vi gjorde



När vi hade påse på huvudet